

Nr. 964 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation torsdag den 13. maj 2021

Nøgleord: **Den altfavnende kærlighed.**

Godmorgen i dag er det torsdag den 13. maj 2021, vi skal have Morgenmeditation nr. 964.

I dag sender vi tanker til Irene omsorg og kærlighed, hun har mistet sin søster i Østrig, så vi sender også dybfølte tanker dertil. Medfølelse og kærlighed til Irene og hendes familie.

Vi kommer altid tilbage til kærligheden, hvordan vi kan få kærligheden til at fungere. Der er jo altid det, at hvis man har kærligheden i hjertet og taler igennem kærlighed, så vokser alting, så vokser livsglæden, kærligheden og tilliden. Hvis vi tror på kærligheden, så tror vi på fremtiden. Men tror man ikke på fremtiden, nutiden og fremtiden, så går man i stagnation, og stagnation giver skyld og vrede. Det er vigtigt for os at kunne bruge kærligheden, kærlighed til alt det vi foretager os. Tror vi på kærligheden, så tror vi på Gud, så tror vi på skaberkraften. Alle har skaberkraften i sig, alle kan skabe med sin bevidsthed. Vi kan alle skabe et godt hjem, gode vilkår, gode trygge, sande omgivelser hvis vi tror på livet, og hvis vi tror på kærligheden. Kærligheden begrænser ikke, kærligheden løfter. Man kan også gøre det i dag at se på, hvilke overbevisninger er der inde i mig, der låser mig fast til fortiden? Hvilke mønstre er der, hvilken angstsider låser mig fast? Der er altid nogle ting, der låser en fast, har vi villigheden til at kigge på det med kærlighed og ny forståelse? Vil vi kigge på det med kærlighed, tillid og forståelse og se, at der altid er en ny vej gennem kærligheden at gå.

Lægger man modstand ind på udvikling, så giver det smerter og lidelser, det kan give vrede, skyldfølelse. Når det er fremme, så kommer man ind og straffer sig selv og straffer andre. Mange oplever at leve i forhold også i forældreforhold, hvor man har straffet hinanden. Når børn oplever de ting, så tager de mønstrene til sig. Derfor skal vi iagttage os selv, lever vi vores forældres mønstre? Lever vi i nuet? Lever vi i kærligheden?

Hvis man altid lever livet i begrænsningstanker, så vil det være svært at skabe noget nyt, så vi skal lige ændre vores tankesind til en sjælsstyret bevidsthed. Det er processen for mange mennesker i dag at ændre sin bevidsthed til en kærlig opfattelse.

Det har jeg sagt mange gange, kom ind og få en healing hos mig så løfter vi bevidstheden, får en større styrke i jer selv til at realisere med.

Vi mediterer i dag på den altfavnende kærlighed. Den altfavnende kærlighed. Nøjagtig den samme kærlighed som mestrene har i sit hjerte.

Lad os meditere på den altfavnende kærlighed i dag, og **det er også nøgleordene den altfavnende kærlighed.**

Husk på når man går ud af gamle forhold med gamle låsninger i, så giver vi kærlighed til, at det kan opløse de gamle bindingsmønstre, og så begynde at leve i nuet nu her i det liv der er tilstede lige nu. Lev i kærligheden, lev i den altfavnende kærlighed, der vil ikke være mange sygdomme, der kan være tilstede her, end ikke de gamle overbevisninger.

Vi kan sige, at dårligt selvværd altid vil kæve straf, og straf er lig med smerter. Vi kan ændre på mønstrene, og det er det, vi gør.

Jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder. Jeg legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, nådens lys og den skabende intelligens. Jeg kommer med den åndelige viljesenergi til at realisere Guds plan med. Den altfavnende kærlighed.

(Peter drikker vand) Jeg elsker vand, og jeg elsker kærligheden, kærligheden inspirerer.

Jeg ville ønske, det var solskinsvejr i dag, med det er der jo mulighed for endnu, at der kan komme.

Jeg fører vores morgenmeditation videre til, at vi mediterer på opstandelsen, opstandelsen fra de jordiske bindinger til at leve et liv i himmeriget og have himmerigets bevidsthed med os i vores åndelige liv og leve det åndelige liv i dagligdagen.

Måske skulle man gå en morgentur, det ser så stille og fredeligt ud udenfor.

Så vil jeg gerne ønske jer en rigtig dejlig dag i dag, hav et højt humør, glæd jer over nuet og fremtiden. Godmorgen, tak fordi I lyttede med. Mit navn er Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Godmorgen og tak.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk