

## **Nr. 966 Godmorgen til alle.**

Morgenmeditation lørdag den 15. maj 2021

**Nøgleord: Lad os bede.**

Godmorgen i dag er det lørdag den 15. maj 2021. I dag skal vi have morgenmeditation nr. 966.

I dag kom jeg til at tænke på, at når vi har snakket udvikling. Jeg åbner lige persienerne, jeg skal se, hvor smukt vejret er, det er, som det plejer at være, det ser ud til at kan regne, hvornår det skal være, men det kan også være, det er solen, der kommer, hvornår det skal være, det skal vi jo huske på og glæde os over, at det er det, der skal ske i stedet for.

Nå jeg tænker jo lidt på tjenestearbejde. Jeg sidder sommetider og spørger folk hernede i gruppen, om de har fundet et kald, et tjenestearbejde. Så siger de mange gange, ”jeg kan ikke rigtig finde noget, jeg synes ikke, jeg kan udtrykke mine evner.”

Tjenestearbejde er at udvikle sjælens egenskaber, og videregive sjælens egenskaber til andre der har brug for de egenskaber. For at man virkelig kan trække på sjælens egenskaber, så skal man lukke op for sin åndelighed og monadens bevidsthed, så bruger man sin intuition, til at opfatte hvad sjælens hensigt er, og så begynder man at videregive det til andre mennesker. Man brænder for det, man gør, når man laver tjenestearbejde. Det vil sige, man sætter sig selv til side, man tænker ikke så meget på sit eget liv, man tænker på gruppens liv og gruppens forståelse, hvordan og hvad der skal til. Det er jo dejligt at se på, at vi har muligheden for udvikling.

Hvis nu vi tænker en lille smule på dengang, vi var unge, alle de ting vi gerne ville, nyforelskelsen og alle de der ting, der ville vi gerne alting, og vi kørte langt for at indfri vores ønsker mm, det gjorde vi bare. Lad os nu tænke på at nu er vi blevet meget ældre, mange mennesker er over 50 i dag, tænk på hvis I lægger den samme ildhu ind, i det I foretager jer og siger, at det her tjenestearbejde vil jeg lægge så meget engagement i, som da jeg var ung og nyforelsket, det vil jeg lægge ind, når jeg skal hjælpe mine medmennesker. Det er at udtrykke jeres sjælegenskaber. Der er jo ingen problemer i at udtrykke jeres personlighedsopfattelse, jeg skal det der og det der for min personligheds vindings skyld, i stedet for at sige at for sjælens altfavnende visdom.

Så jeg synes, vi skal til at arbejde lidt mere med tjenestearbejde, meget mere med kærligheden og videregive kærligheden upersonligt, så der kommer mere skred i udviklingen. Alt for mange mennesker arbejder med at holde sig tilbage og sige, at der sker ingenting. For mange går det også tilbage med morgenmeditationerne i stedet for at sige, ”jeg vælger at være med her om morgenen, fordi så er jeg en del af et gruppespænd, en gruppeforståelse.” Så er det nemmere at realisere en morgenmeditation, når vi står sammen om den. Det er altid nemmere for mig at videregive tingene, når jeg kan se, der er en aktivitet i stedet for en passivitet. Det er ligesom en anden holdning, der skal til, hvor man siger, at det er sjælegenskaberne, man udvikler på, og så siger man selvfølgelig, at man kan tage det senere. Selvfølgelig kan I tage det senere, det er jo personligheden, der er i gang her. Hvis vi vil tage det senere, så gør vi det jo også. Men prøv nu lige at være opmærksom på hvad der sker, og hvad der sker, når I er ved at lave tjenestearbejde, om det er noget, I gør med det samme, eller det er noget, I udsætter? Hvad gør I rent faktisk? Det er altid godt at kigge på, og det er godt at kigge på sig selv i de forskellige processer, hvad man gør.

Så er det sådan en dejlig lørdag, hvad skal vi bruge den til? Den skal vi bruge til tjenestearbejde, bruge den til at videregive informationer det kan være i form af åndeligt arbejde. Så vi kan sige, ”lad os alle bede” lad os gøre det, lad os alle bede. I kører selv videre herfra. Efter jeg har sagt, ”lad os alle bede” og I siger det samme, så kører I selv videre herfra, og så prøver I at bygge det ind som morgenmeditation efterfølgende. ”Lad os alle

bede.” Vi tænker over ”lad os alle bede,” og så skal I selv gå videre derfra. Det der drejer sig om er udvikling af tjenestearbejde. Tjenestearbejde er et stykke åndeligt arbejde, hvor man inddrager sjælens egenskaber og udtrykker sjælens egenskaber, og det vil sige, at der kommer vedvarende inspiration indefra, i den måde man udvikler tingene på.

Med det samme jeg siger, ”lad os alle bede,” så kommer der automatisk inde i mig, ”lad Herrens velsignelse strømme ud til menneskeheden, så alle mennesker kan blive oplyste og fungere i kærligheden,” og så vil jeg automatisk afgive en åndelig velsignelse. Det var mit eksempel, men I må gerne sende jeres egne eksempler til mig i dag, hvad der responderer inde i jer, når vi siger ”lad os alle bede,” hvordan er det videre forløb inde i jer. Brug jeres egen oprigtighed til det og lad os se hvad der kommer, hvordan vi gør, hvad I gør.

Jeg gentager lige igen, at det vi arbejder med i dag, og som også er **nøgleordene ”lad os alle bede,”** og det der kommer efterfølgende, er det, der kommer ind i jeres hjernebevidsthed, og det er det, I mediterer på, og det skulle gerne være sjælelig åndelig opfattelse og ikke personlighedsopfattelse. Skriv det ned og send det til mig på en sms på tlf. 29851763 gerne i dag helst fra morgenstunden.

Jeg siger et af mine bidrag, ”lad os alle bede.” Lad Herrens velsignelse gennemstrømme menneskeheden og alle verdenstjenerne, som arbejder udelukkende med den gode energi for kærligheden til vores klode og til menneskeheden. Jeg vil legemliggøre Guds kærlighed til jer, Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, nådens lys og den skabende intelligens. Jeg kommer med den åndelige viljesenergi til jer, så I har styrken og viljen til at realisere sjælsbevidstheden til udtryk og opfattelse i menneskehedens bevidsthed og klodens bevidsthed. Vi arbejder for et åndeligt tarv til vores klode, til klodens udvikling, jeg gør i hvert fald, og I er på samme vej.

Lad lyset strømme fra kærlighedskilden i Guds hjerte den altfavnende kærlighed. Det der er vigtigt, det er at være med sammen med mig samtidig, når vi overfører en velsignelse til menneskeheden. Vi skal stå sammen om det i originaludgaven i de samme minutter, samme sekunder, det er der, det har en virkning, det har en virkning i jeres engagement her fra morgenstunden samlet på en gang. Samlet lige nu der har vi det lysindtryk, lysindfald der kommer fra naturen, som er medvirkende til at realisere planen. Det er ikke det samme om en time, det er lige nu.

Modtag Herrens velsignelse, slå et kors foran dit pandecenter du modtager Herrens velsignelse, et kors for dit bryst du modtager Herrens velsignelse, og foran din mund du modtager Herrens velsignelse, kærlighed, lys og forståelse.

Godmorgen til jer allesammen, jeg vil ønske jer en velsignet dag. Tak fordi I lyttede med, mit navn er Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland, godmorgen og tak.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 [mail@healerskolen-sdj.dk](mailto:mail@healerskolen-sdj.dk)