

Nr. 969 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation tirsdag den 18. maj 2021

Nøgleord: Personlighedsopfattelsen er den, der adskiller en fra den virkelige verden.

Godmorgen i dag er det tirsdag den 18. maj 2021, og vi skal have morgenmeditation nr. 969. Det er sjældent, man ser tallet 969, som kan læses forfra og bagfra på en gang, spændende.

I dag har vi jo en god dag, fordi vi havde en god darshanaften i aftes. Det var dejligt at se, at folk begynder at virke, som de skal. Det jeg tænker lidt på, det er lidt interessant at tænke på, at vores sjæl er meditativ i sin egen verden, ind mod åndeligheden faktisk det meste af inkarnationen, og vi prøver så på at blive sjælsbevidste, og det vil så sige, bevidst ind i den verden sjælen arbejder i sporadisk. Det er kun sporadisk, vi er der. Men lad os tænke på hvis det var fuldt, hvis vi var lige så meditative, som sjælen var, så havde vi fat i de åndelige budskaber, den åndelige visdom. Det vil sige hvid magi, og den oplyshed kunne gennemstrømme os konstant og hele tiden. Det vil sige, det vi har at respondere på, det er sjælsbevidstheden i stedet for personlighedsopfattelsen. I personlighedsopfattelsen har vi modstanden og begrænsningerne, men hvis nu det var sjælsopfattelsen, der var grundenergien, så havde man ingen delpersonligheder, alle de der ting dem var man forbi, og så er der kun ren kærlighed, tillid, visdom, skaberkraft og viljesenergi, der var til stede. Det var da meget sjovere, der var heller ingen sygdom, det ville være dejligt at komme derhen til.

Hvis nu vi forestiller os, vi er sjæle, og vi hører med til gruppesjælen med gruppeenergi, hvis nu vi forestiller os, vi er det, vi ved godt, nogen gange når man får energioverførsel, så er man trådt ind i sin ophøjede væren, og inde i den væren der har vi alle mulighederne. Så er det der, jeg beder jer om at skrive det ned for at lave en kobling til jeres åndelighed, sjælen, visdommen. Det er så det, der er så svært for folk at gøre. Der vil de træde tilbage i deres personlighed, og så er det lige meget med at skrive informationer ned fra sin åndelige bevidsthed, det er jo lige meget, så går det jo tabt, den viden man lige byggede op. Så kommer man ned i den tunge energi igen, og der ligger modstanden på forandring, modstanden.

Men lad os nu sige vi er sjæle, og vi var kommet dertil, at vi var sjælsstyrede personligheder, så vil man have den visdom, at man kan sige, at alt det man har omkring sig, det var en god ide at løfte dem op i samme niveau som sjælsstyrede personligheder, altså i kristusbevidstheden. Det kunne være rigtig dejligt, hvis vi nu kunne komme dertil i stedet for i personlighedsopfattelsen. Personlighedsopfattelsen er den, der adskiller en fra den virkelige verden.

Hvis nu vi skal forestille os, at vi var sjæle, og vi er kommet dertil, og vi prøver i dag at meditere som en sjæl, der siger, at de sjælsindtryk der kommer, eller vi kan sige, de åndelige indtryk der kommer ned i sjælskvaliteten kan videregives gennem sjælens spejlbillede i personligheden, og det kan fungere der uhindret, så vil verden se fuldstændig anderledes ud. I stedet for at det rammer fordrejningssløret, som er illusion og blændværk. Lad os nu sige, at vi er sjæle, det vil sige, at som sjælsstyret er man ved godt mod og har en masse energi. Lad os så forestille os at vi mediterer som sjælen gør hele døgnet rundt mod den monadiske bevidsthed, lad os sige at det er det, vi gør. Vi skal forestille os, at det er det, vi kan gøre. Lad os gå i gang med den proces lige nu i vores dagsbevidsthed og forestille os, at vi er sjæle, der mediterer ind mod monadens bevidsthed. Lad os prøve at gøre det. Vi kan jo sige, at selve forbindelsesleddet er sutratmaen, som vi skal have til at virke. Lad os prøve at forestille os at vi er sjæle, der mediterer ind mod monadens bevidsthed, som sjælen i virkeligheden gør hele tiden. Lad os prøve at gå i gang nu.

Så vil jeg gerne sige godmorgen til jer, og jeg vil ønske jer en fantastisk god dag, tak fordi I lyttede med. Mit navn er Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland, godmorgen og tak.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk