

Nr. 970 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation onsdag den 19. maj 2021

Nøgleord: Vi mediterer, tænker vi på, Gud ser mig.

Godmorgen. Jeg kunne godt tænke mig, at vi arbejdede lidt dybere med alting. Det ville være skønt, hvis man kunne putte lidt mere ydmyghed ind i sit liv. Ydmyghed er en sjælskvalitet, og den kommer indefra. Nogen gange kan man ikke se den hjælp, man får, man er personlighedsopfattende, man ser ikke hjælpen, og man tror heller ikke på den. Man tror på sin personlighedsopfattelse i stedet for sin sjælsbevidsthedsopfattelse, hvis nu man kunne se lidt længere frem,

end det man kan i dag. Forestil jer I kunne se en mesters bevidsthed, så ville den verden se fuldstændig anderledes ud, end den der er styret af personligheden. Det er to forskellige verdener, selv om man går i den sammen verden. Det er svært at forstå, hvor stor forskel der er.

Tænk en lille smule på, hvornår var jeg sidst ydmyg, og hvad var jeg ydmyg overfor. Det kan være en god idé at spekulere lidt på det. Hvornår var jeg sidst ydmyg, og i hvilken relation opstod det i. Det er en spontan ting, der sker, når samklangen med vores højere bevidsthed er tilstede. Den kan opstå ved en energioverførsel. Når man får en energioverførsel af mig, så kan der komme sand ydmyghed op inde i jer. I ser en anden dimension, end det I er vant til at se. Men I kan også se, hvor hurtig I glemmer den bevidstheds tilstand, I har fået bygget op. Se på hvor hurtig personligheden tager over, og så glemmer man alt, om den ophøjede bevidsthed man var inde i, man har ikke fået det integreret i en selv endnu.

Når jeg kigger her på skyerne, nu er de begyndt at blive lidt mørke. Så tænker jeg på, hvis vi nu var så bevidste, at vi kunne have vores hoved over skyerne. Forestil jer vi havde vores hoved over skyerne, et stort hoved, vores hoved. Vi kigger ud over skyerne, og nogle enkelte steder er der hul i skyerne, og vi kan kigge ned til den verden, vi normalt lever i. Men lad os forestille os, at vi er over skyerne. Vi er det ansigt, der kigger over verdenerne med fuld oplysthed. Prøv samtidig at lægge ydmyghed ind i vores hjerter. Prøv om I kan lave denne øvelse i en meditativ proces, i samklang med noget som man ikke umiddelbart kan definere, men man har tilliden til det.

Vores eget ansigt er kæmpestort, kroppen kan man ikke se. Forestil jer at jeres hovedcenter er oplyst. Det bliver det gennem ydmyghed, oprigtighed og udviklingen af de åndelige kræfter gennem sjælsstyrede personligheder. Mens vi mediterer, tænker vi på, Gud ser mig.

Jeg vil ønske jer en fantastisk god dag med lys i jeres tankesind, glæde, kærlighed og spontanitet. Nu må I snart komme på arbejde igen, det er dejligt. Godmorgen, jeg ønsker jer en fantastisk god dag i tillid, kærlighed og forståelse. Tak fordi I lyttede med. Mit navn er Peter L. Simonsen Healerskolen i Sønderjylland.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk