

Nr. 971 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation torsdag den 20. maj 2021

Nøgleord: **Lysets Herre.**

Good morning, så har vi jo en dejlig kommende solskinsdag, det bliver rigtig hyggeligt, og det er næsten stille udenfor. Det kan være, man skal ned og bade her fra morgenstunden, så det kunne også være sjovt. Men vi skal i hvert fald have motion, vi skal have en masse motion, så vi kan få styrket vores hjertemuskel, det bliver dejligt. Okay.

Se i dag er det jo torsdag den 20. maj 2021, og vi skal have morgenmeditation nummer 971.

Jeg kommer til at tænke lidt på indvielsesvejen i dag, tænk på at når man begynder at tage de forskellige indvielser, udvider bevidstheden, og der kommer indre drivkraft indefra og nogle andre motivationsenergier, og jamen det bliver lidt spændende at tænke på at blive et oplyst menneske i stedet for et personlighedsopfattende menneske, så bliver man et sjæleligt, åndeligt menneske. Det er da noget at se frem til, det er der en stor glæde i, og vi kommer til at møde tærskelvogteren og alt det der.

Tærskelvogteren det er der, hvor man siger, alle sine begrænsninger bliver trukket op til overfladen, fordi de skal forvandles ind i kærligheden og ind til at leve i den åndelige viljesenergi. Tænk på det er de energier, der kommer med den åndelige viljesenergi for at tage de indvielser og udvikle sig. Det er dejligt at tænke på, at muligheden er tilstede sammen med mig, og når I går sammen med mig, så har I muligheden for at udvikle både anden og tredje indvielse, fjerde og måske et mere, det kan være spændende at se, hvordan det er.

Men i dag der tænker jeg på, at vi skulle starte med at meditere lidt på lyset, på lysets Herre. Lysets Herre det skal vi meditere på i dag for at blive oplyste. Men som sagt for at blive oplyste, så skal vi forvandle personlighedens begærliv, begrænsninger, omdanne det til livsenergi, til skabende kraft.

Vi mediterer i dag på lysets Herre, og **det er også nøgleordene, lysets Herre.**

Det er nok vidunderligt at se ud på alle de blomster her på træerne, kommende frugter. Tænk på når vi bliver oplyste, og det vidensområde vi træder ind i, og vi kan videregive. Mange af de ting, vi gerne vil have til at lykkes for os til at fungere af arbejde og økonomi og sådan nogle ting, det kan ikke løses i sin personlighedsopfattelse, det kan løses i sin sjælelige åndelige opfattelse, der kan man få styr på tingene. Så vi skal overvinde personlighedsbegrænsningerne til at fungere i vores oplyste sind.

Vi prøver på i vores oplyste sind at meditere på lysets Herre, og modtage det lys der strømmer ud fra lysets Herre, ind i vores oplyste sind hvor der ingen personlighed er tilstede, det er der, man skal lære at fungere frit og ubegrænset.

Godmorgen Rigmor, du er velkommen.

Så tænker vi på her den sidste del af morgenmeditationen, vi tænker på, vi modtager Herrens velsignelse i vores oplyste bevidsthed.

Så til allersidst så skal vi glæde os til, at vi skal have en dejlig darshan dag i dag, darshan undervisning i dag med højt humør, livsglæde og kærlighed. Jeg vil ønske jer en fantastisk god dag, og tak fordi I lyttede med. Mit navn er Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Godmorgen og tak.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk