

Nr. 972 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation fredag den 21. maj 2021

Nøgleord: **Åndelige velsignelse.**

Godmorgen, i dag er det jo fredag den 21. maj 2021, vi skal have Morgenmeditation nummer 972.

Lige et øjeblik. Nu skulle jeg være klar igen, undskyld. Ja.

I dag havde vi jo, eller i går havde vi jo en god Darshan aften, en af de gode, det var, fordi de mennesker der var her, de var gode, som det hedder, de var gode, de var venlige, de var imødekommende, de ville gerne udvikle sig. Det var det allerbedste, man gerne vil udvikle sig kan se tingene i et nyt perspektiv. Det var det, jeg snakkede om fra i går, at det er en god udvikling, der er på. Det kom sig enkelt af, at Lisbeth kom op til mig, og så spurgte jeg, "har du et ønske?" Ja hun vil gerne have noget kærlighed, dejligt. Jamen så skulle hun have noget kærlighed. Så bevirkede det, at hele gruppen skulle have kærlighed, fordi det er jo kærlighed, vi jo gerne vil have. Kærligheden læger sårene inde i os selv, kærlighed overskrider begrænsning, bevægelse i sin personlighed. Okay.

Så det jeg gerne vil give overførsel til Lisbeth, det er en overførsel af kærlighed og en velsignelse til hende. Det vil sige, at hun bliver velsignet i kærlighed sammen med sin ophøjede væren med det samme. Jeg så muligheder med det samme i hele gruppen. De kommer allesammen op og modtager kærlighed. Så overfører jeg kærlighedslyset til dem, kærlighedslyset.

Så når I forestiller jer derhjemme, at I sidder overfor mig og modtager kærlighedslyset inde i jeres hjerter, jeg så et syn, hele jer blev oplyst med kærlighedslyset og den åndelige velsignelse, samtidig med så er I hjemme på inderbanen. I er hjemme i jer selv, der hvor I kan arbejde med kærlighed, al tvivl al frustration er væk, det er kun kærlighed, der er der.

Så da der er givet en runde med kærlighed, velsignelse til alle, så begyndte jeg at sende dem op parvis. Parvis det var tilfældigt, hvem man gav energi til. Tilfældighed ser det ud til, nej det var nøje afstemt det her, hvordan og hvorledes man kunne løfte hinanden med mindst mulig modstand. I deres personligheder kan der være mest mulig modstand, men i deres sjælsbevidsthed er der mindst mulig modstand.

De kommer op og sidde foran to personer, og de fik deres åndelige velsignelse og kærlighedslyset i deres bevidsthed. Så når de sidder og kigger over på hinanden med lidt afstand, så tegnede jeg et hjerte over deres hoveder, et stort hjerte bygget op af kærlighedslyset, og så lod jeg ligesom fra hjertets energi sådan ned, så lod jeg energien gå ud over dem, deres ansigter, deres hoveder og ned over deres rygge. Så betød det, at de mærkede en styrke i ryggen, en styrke inde i dem selv til at kunne hvile i sig selv, hvile i sig selv.

Når man så får energien der, så skulle de sidde overfor hinanden og sige, "jeg giver dig kærlighedslyset til dig og dine." Det var så den første indtrængen, der kom. "Jeg giver dig kærlighedslyset til dig og til dine." Det betød, når man sad og gav det overfor hinanden, og man lige har modtaget energien fra mig, hvor jeg har bygget det ind den åndelige velsignelse samtidig, så begynder den åndelige velsignelse at virke i deres liv, i deres bevidsthed. Det vil sige, at jeg kom til at se dybere ind i den, de gav energi til.

Og hvis I sidder på samme måde igen, med jeres partner I har derhjemme, så vil det være en god ide, så kan man lave en par øvelse her fra morgenstunden af. Når man giver kærlighedslyset til dig og til dine, dine betyder for modpartens, at der er en modpartens relationer, som den man giver til, har varme tanker om, jamen så bliver de oplyste med livsenergien, livsglæden og den åndelige velsignelse. Når man så har kørt med den et stykke tid, så gik vi videre, hvor vi arbejdede med stadigvæk det samme, "vi giver kærlighedslyset til dig og dine."

Så tog vi en lille pause men bevarer kærlighedsenergien, healerkraften var aktiv, og så siger man bagefter, ”jeg er villigheden i forandring.” Villigheden i forandring. Det er sjælen, som er villigheden, den sjælsbevidsthed bliver integreret i kærlighedslyset.

Når man så har sagt det, og der går et lille stykke tid også, 5 til 7 sekunder, så går man videre og anvender sit kraftords energi. For mit vedkommende siger jeg, ”jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder,” og så siger jeg videre, ”jeg legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, nådens lys og den skabende intelligens, jeg kommer med den åndelige viljesenergi.” Det er så det, jeg siger. Det betyder, når man siger det og er bevidst i det, så er det ligesom en messe, det er ligesom en højtidsmesse, hvor man giver den oprigtige kærlighed videre til den næste.

Idet man giver, så får man glæden tilbage, man får glæden i at give. Der kommer samklang imellem de to sjæle og de to personligheder, de to personligheder rykkes op i sjælsbevidstheden.

Når man så laver sådan en øvelse og en træning og en kærlig overførsel af energi, så lægger man sig op på en briks, den ene man giver til, ligger på briksen, så giver man hjertehealing samtidig. Så står man der og siger, ”jeg giver dig kærlighedslyset.”

Kærlighedslyset kommer fra Guds sind, det kommer ind i den store hjerteenergi, at når vi fokuserer på hjerteenergien, så begynder vi at integrere kærlighedslyset i vores bevidsthed, og det er så den, vi begynder at heale med. Så har vi fordelen fra i forgårs, nej fra i går, hvor vi mediterede på Herrens lys, eller ja på en lysmester tror jeg det var. Så alt i alt så er de forskellige morgenmeditationer bygget op på den måde, at de er bygget sammen, en fortsættende, fortløbende proces, men man kan også tage enkelte dele ud og bygge derfra i andre retninger. Så det er altid undervisning, I får, men det virker godt. Så når I sidder derhjemme, er det en god ide at vække makkeren, jeres partner.

I forestiller jeres dejlige partner sidder overfor mig hernede i stalden, og I har spurgt dem, at I gerne vil have kærligheden til at fungere, så giver jeg jer kærlighedslyset. Kærlighedslyset er en oplysende kraft, som udvider bevidstheden, en fantastisk god energi at arbejde med, fordi når fok går mellem anden og tredje indvielse, så farer alle mulige ting op i deres bevidsthed, alle de ting der ikke er løst endnu, bliver trukket op. Det er et gode fra sjælsbevidstheden, men fra personlighedsopfattelsen er det det modsatte. Men kærlighedslyset fra Guds hjerte forvandler tingene.

Vi prøver igen at sidde overfor, ved siden af hinanden, eller overfor hinanden, og jeg tegner et kæmpestort hjerte op over jer og imellem jer og fylder jer op med kærlighedslyset og giver jer samtidigt en åndelig velsignelse. Hvis I sidder meditativt og laver de her ting nu, en del af meditationen er en forlængelse ind mod jeres højere bevidsthed, en meditativ proces, men I er også bevidste på indadtil og udadtil på en gang. Det har en fantastisk virkning, når I får energioverførsel, og I så siger til en partner ”jeg giver dig kærlighedslyset til dig og dine,” og man samtidig modtager Herrens velsignelse, Herrens velsignelse, så bliver jeres stemmer helliggjort, jeres bevidsthed bliver helliggjort, vi bliver et instrument for kærlighedslyset.

Når man har den lille pause bagefter, man har givet det her til hinanden, og man siger, man er villigheden i forandringen, og Michael for eksempel siger, ”jeg er den magiske himmel, øh hvad hedder stjerne, jeg er den magiske himmel stjernebestøver,” så skaber han nyt liv, ved de mennesker han snakker med og giver energi til. Så hvert eneste af jeres kraftords energi og bevidsthed som vi plejer at give til Shamballah, Hierarkiet, Kristus, til mig og til menneskeheden, er målrettet det menneske, der sidder overfor jer og det menneskes omgangskreds. Så den I giver til, får energien, men vi arbejder igennem vedkommende igennem dig og dine. Så det vil sige, vi

arbejder igennem vedkommende, over til den vi snakker med til en pårørende eller sin nærmeste, de får energien. Man kan også lave forbindelse til tidligere inkarnationer lige her, vi kan gøre mange ting.

Sæt jer overfor hinanden, skab morgenmeditationen, skab nærværelse, skift, når den ene har sagt det, skifter I over, så er det den anden, der siger det.

Hvis nu I er så heldige med jer, at I sidder sammen med jeres ægtefælle, og I har sagt de her ting, så kan I sige til sidst, lad mig lige få din mund, så kan man give et kærlighedskys til hinanden, det er meget blivende.

Hvis det ikke er sin kæreste eller sin partner, så kører man bare med det i aurafeltet. Mens I arbejder med det lige nu, overfører jeg Herrens velsignelse til jer. Jeg videregiver den sådan, som jeg opfatter den, jeg videregiver den til dig og dine. Modtag Herrens velsignelse, kærlighedslyset i din bevidsthed, din sjæl. Det er nærværelses træning, og det er kærlighedslyset, der fungerer inde i jer.

Godmorgen til jer alle, godmorgen til alle. Jeg ønsker jer en fantastisk god dag i oplysthed og i kærlighed. Tak fordi I lyttede med.

Mit navn er Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Godmorgen og tak. Som sagt en god Darshan aften i aftes. Tak for det.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk