

## Nr. 974 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation søndag den 23. maj 2021

Nøgleord: **Gud er allestedsnærværende.**

Godmorgen og velopstået. I dag er det jo den 23. maj 2021, det er søndag, så kan vi rigtig komme i kirke i dag. Vi skal have morgenmeditation nummer 974.

Når jeg sidder og kigger ud på vejret her, ja så blæser det jo en del. Der er ikke tegn til, at vi skal se solen lige med det samme, men vi ved, den er over skyerne, og det er jo dejligt at tænke på, der er sol hele tiden. Sådant er det også inde i os. Man kigger mange gange på det ydre i jer selv på sine følelser, tanker, på begærlivet og alt det vi ikke kan få, men prøv nu at tænke på inde bagved ligesom over skyerne der skinner solen hele tiden, der er der sol på, der er lyset, og der er kærligheden.

Vi har lyset og kærligheden i os selv, og når vi ser hinanden i øjnene og ser ind bagved, så ser vi faktisk ind mod det guddommelige, fordi det guddommelige ligger i alle mennesker, det guddommelige er allestedsnærværende, det ligger inde i os så hvorfor kigge bare på den ydre klædning i stedet for at se i det indre.

Vi ved jo, hvis vi er inde i en kirke eller inde i et tempel, så er det mange gange, at vi lukker øjnene for at være i kontakt med Gud, beder en bøn, lukker øjnene, beder til Gud. Det er jo fint og dejligt, men Gud er inde i alle mennesker, så hvis man åbner øjnene og ser ind i et andet menneskes kærlighedsområde, så ser vi ind mod det guddommelige. Så det guddommelige er jo inde i os. Hvorfor så frygte det guddommelige? Det guddommelige er allestedsnærværende, overbærenhedsenergien ligger i det med tilgivelsen. Det der er vigtigt, det er at være tilstede i en indre væren af ren kærlighed hver dag. Lad kærlighedslyset lyse igennem vores øjne.

Det er tydeligt at se, når et andet menneske er forbundet med deres guddommelige natur, ja så skinner lyset igennem øjnene, og så kommer der en blålig udstråling igennem øjnene. Det er, når de har den indre kontakt, og det er der, de har den indre lydhørhed, fordi der bestemmer personligheden ikke længere, der er det sin ophøjede bevidsthed der bestemmer. Mange mennesker de frygter jo at kigge hinanden i øjnene, det er fordi, øjnene afslører også personlighedsopfattelsen, den kommer også til udtryk i øjnene. Det er godt at se, hvor meget man kan se på en, eller om de viger i deres tanker eller følelser synes det er ubehageligt. Det er godt at have god øjenkontakt, med det man foretager sig, og vi skal tænke på, at Gud er inde bagved, ligesom solen skinner over skyerne.

Vi mediterer i dag på, at Gud er allestedsnærværende, og så ligger vi en betydning ind i det, hvad det betyder for os, at Gud er allestedsnærværende. Lad os lige lægge bevidsthed ind på det. Det er meningen, vores bevidsthed skal oplyses ind imod Guds sind, vi skal være oplyste, vi skal være kærlige, vi skal være ansvarlige, målrettet, udholdende, der er mange ting, vi skal udvikle, vi skal have villigheden i forandringen.

Vi mediterer i dag på, at Gud er allestedsnærværende, og hvilken betydning det har for os, at Gud er allestedsnærværende, det er det, vi gør i dag.

Det er dejligt, at kan sidde og høre fuglene de synger her om morgenen. Det er dejligt, hvis vi lige kan få en solstråle også.

Vi mediterer på, at Gud er allestedsnærværende, og hvilken betydning det har for os og for menneskeheden.

Vi ved, når vi ser ind i øjnene, så ser vi, sjælens spejl ligger i øjnene, men den højere bevidsthed gennemstrømmer sjælen. Så vores øjne skulle gerne udstråle guddommelige kærlighed, som er lægende og helbredende, det betyder man tør se livet i øjnene. **Nøgleordene i dag er Gud er allestedsnærværende.**

Vi flytter opmærksomheden over til kærlighedskilden i Guds hjerte og fylder os med den kærlighedsenergi der ligger i Guds hjerte. Lad den omfavne os, lad den oplyse os, og forestiller os vi videregiver kærlighedsenergien til vores klode, og vi har brug for stor kærlighed, tillid og nytænkning.

Så vil jeg gerne ønske jer en rigtig dejlig søndag med højt humør, elsk hinanden, vær gode ved hinanden, prøv at se det guddommelige i alt. Det ligger inde bagved dybt inde i vores hjerter den guddommelige kærlighed. Godmorgen, og tak fordi I lyttede med.

Mit navn er Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Godmorgen, tak.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 [mail@healerskolen-sdj.dk](mailto:mail@healerskolen-sdj.dk)