

Nr. 975 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation mandag den 24. maj 2021

Nøgleord: **Forventet efterbevilling.**

Godmorgen. I dag er det jo blevet mandag, men en helligdag, en fridag til meditation, energiarbejde, det er jo dejligt. Det er den 24. maj 2021, og vi skal have morgenmeditation nummer 975.

Nu sidder jeg og kigger ud af vinduet her. Det er dejligt at se, at det er ved at lysne i øst. Det kan være, vi skal have en dag med solskin, det var jo dejligt, hvis vi nu kunne få lidt mere sol og gang i vores solceller, det vil være dejligt. Ja. Så det vil være rigtig dejligt endda.

Det kan være, vi kan træde ind i et solskinshumør i dag. Det vil være godt. Prøv lige at tænke lidt over hvornår I var i solskinshumør sidst, hvor I syntes, det var sjovt, dejligt det hele. I skal tænke på, der er mange ting, vi kan glæde os over hver dag, mange ting vi kan glæde os over, mange små ting i vores liv der giver masser af glæde, tillid og forståelse.

Jeg plejer jo altid at sige til min bror Simon, ”Simon du er jo aldrig alene, jeg er altid ved siden af dig, jeg hjælper dig altid.” Hvis nu I tænker på, at I aldrig er alene, Gud er altid ved jer, ved siden af jer og inde i jer. Vi er aldrig alene, det er det eneste man skal gøre, det er at træffe et guddommeligt valg. Der er bare det i det, at man ikke er blevet integreret guddommelig endnu. Men så må vi jo sige, vi må lade som om, vi må bruge vores forestillingsevne og så arbejde med forventet efterbevilling på, at vi er ved at udvikle guddommelige egenskaber, forventet efterbevilling på at alting kan lykkes, og alting går op i en højere enhed.

Forventet efterbevilling, det skal vi arbejde med i dag, det er nøgleordene, forventet efterbevilling.

Vi skal tænke på, at vi er aldrig alene, kærligheden er altid dybt inde i os. Kærlighed er det modsatte af mistænksomhed, mistænksomhed det fører altid til, at man begynder at lyve og sige usandheder. Men lad os nu blive i guddommeligheden og bruge vores forestillingsevne og tænke på, at vi er ved at udvikle sjælelige egenskaber, åndelige egenskaber, intuitiv bevidsthed, og kærligheden gennemstrømmer os, kærligheden løfter og inspirerer.

Nu snakkede jeg lidt om den anden dag, hvordan og hvorledes skolen skule prøve at se ud i løbet af de næste 500 år. Jeg har nogle af jer, der har sendt tilbagemeldinger til mig, der er nogle flere, der gerne må sende det, fordi det er en måde at hjælpe på og sige, hvordan arbejder vi med skolens tarv, og hvordan kan vi realisere udviklingen ind i de næste 500 år? Det var godt for jer at meditere på det igen, og så bruge jeres forestillingsevne her til at se jamen det vil nok måske blive sådan og sådan. Så vi mediterer på de næste 500 års virke på skolen, 500 år til 1000 år frem i tiden, hvor det er en åndelig skole, hvordan den ser ud, og hvordan og hvad den består af, og hvordan undervisningsformen er? Lad os prøve at meditere lidt på det. I anvender jeres forestillingsevne, og vi arbejder med forventet efterbevilling, og vi er aldrig alene, vi er altid ledsaget af det guddommelige. Lad os meditere på det og så gerne sende en mail til mig bagefter, hvad I har fundet ud af. Det der er vigtigt, det er, at alle bidrager til en vedvarende udvikling, alle bidrager.

Vi forestiller os, at Gud er inde i vores hjerter, og Gud stråler ud igennem vores øjne og vores chakraer og vores aurafelt, vi lyser, og vi giver kærlighed. Husk på at kærlighedslyset opløser alle blændværk, alle illusioner. Vi arbejder med vores forestillingsevne og en forventet efterbevilling, og vi mediterer på, bruger forestillingsevnen til at se skolens udvikling i de næste 500 år til 1000 år frem i tiden. Skolen er baseret på oprigtighed, sandhed, kærlighed, sund fornuft, på en realitetssans. Og I er lige ved at træde ind i den samme sfære. Jeres bidrag til de

her ting er en del af skridtene frem i tiden og i fremtiden. Vi arbejder med lysets kræfter, med hvid magi og kærlighed.

Jeg vil overføre en åndelig velsignelse til jer, og jeg begynder lige om et øjeblik. Jeg er Solavataren, der legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, nådens lys og den skabende intelligens. Jeg kommer med den åndelige viljesenergi til realisering af Guds plan. Jeg skal have hjælp til det. Vi lægger energi ind til tro, håb og kærlighed.

Så vil jeg gerne ønske jer en fantastisk god dag i kærlighed, tillid og forståelse. I må gerne sende lidt mails til mig, det vil være dejligt, det vil jeg tage imod med kyshånd, som det hedder. Kan I have en fantastisk god dag. Tak fordi I lyttede med. Mit navn er Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Godmorgen og tak.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk