

Nr. 979 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation fredag den 28. maj 2021

Nøgleord: **Fremgang, tillid, kærlig forståelse, tillid, fremgang, medfølelse og kærlighed.**

Godmorgen og velopstået det Herrens år 2021. I dag er det fredag den 28. maj, vi skal have morgenmeditation nr. 979.

Vejrudsigt, dejlig morgen, jeg kigger ud, der er lidt mørkt derude, så skal der klippes græs, skal det nok gøres fra morgenstunden, så det skal jeg nok til at gøre. Det er altid dejligt at klippe græs her, og nyde naturen og nyde den fremgang der er i naturen også nyde kærligheden i naturen. Det er lidt spændende, at der er masser af kærlighed alle steder, hvis vi påskønner, hvor skøn naturen er lige nu, mærker den glæde over alt det der vokser. Det ville være dejligt for os selv, hvis vi nu havde tillid til fremgang, tillid til udvikling. Hvis nu vi havde tillid til fremgang og tillid til udvikling, så går vi jo fremad.

Når jeg f.eks. giver jer en energioverførsel, og jeg mærker, I kommer ind i jeres ophøjede bevidsthed, så er det vigtigt at bibeholde den ophøjede bevidsthed igennem tillid og igennem fremgang. Så hvis nu vi virkelig ønsker at sige, ”nu ønsker jeg at hjælpe mine medmennesker, jeg skal løfte dem op til et lidt højere bevidsthedsstadium” så hav tillid til processen til at gøre det, fordi der ligger en enorm kraftkilde i, at man udfører det, man har bestemt sig til. Det man har bestemt sig til på et tidligere tidspunkt, motivet skal være rigtig, og kærligheden skal være tilstede, kærlighed, tillid og oprigtighed, så kører vi fremad.

Mange mennesker tør ikke tage fremgang, de er bange for fremgangen, de lukker af og vil gerne beholde det gamle mønster i stedet for at sige ja tak til livet, sige ja tak til at se fremgangen og fremgangens muligheder. Når I er her om morgenen, så kan der komme fremgang i jeres liv, det er godt at tage det om morgenen, oplade jer selv med tillidens lys, fremgang, oprigtighed og kærlighed, gøre det med det samme, det er godt at stå op efter og være i kontakt med naturen og med jeres sjælegenskaber. At være i kontakt med naturen giver sjælegenskaberne tillid og fremgang.

Det er altid godt at lægge taknemmelighed ind til de åndelige niveauer, det vil sige fremgang, tillid, kærlig forståelse. **Fremgang, tillid, kærlig forståelse lad det være nøgleordene i dag**, og så lad os lægge oprigtighedens lys ind og sige at vi kan forandre den verden, vi står i og er i, det er op til os at gøre det. Vi har evnen, vi har velstanden inde i os til at gøre det. Anvend det nu i stedet for at tage tilbageskridt. Når man ikke handler, har man taget et tilbageskridt. Handel nu, læg kærligheden, tilliden og oprigtigheden ind, handel fra hjertet og hjertet får fremgang.

Vi mediterer på **tillid, fremgang, medfølelse, kærlighed, det kan også være nøgleordene**, tillid, medfølelse, kærlighed, fremgang.

Lad os glæde os over nye mål, bruge vores vilje til at nå målene med, gå fra at være passiv til at være aktiv.

Når man tænker på, at Gud skabte verdenerne, og vi er skabt i Guds billede, det betyder, at vi også kan skabe nye verdener, vi kan skabe nye muligheder for andre mennesker, vi kan tage skaberkraften i besiddelse, skabe gennem oprigtighed, tillid og fremgang, frihed, kærlighed. Husk vi har kraften inde i os, vi er fyldt op med livskraft, glæde og kærlighed, det er det, vi giver energi til.

Vi tænker på, at menneskeheden har brug for et løft, vi er i stand til at give dem et sjæleligt løft, et åndeligt løft, vi er i stand til at give os selv det. Men hvis nu vi ikke elsker os selv og ikke tror på vores egne evner, hvordan

skal vi så få fremgang. Hvis nu vi kun ser begrænsninger foran os, så ser vi kun tilbagegang. Så er man ved at afvikle sit liv, men lad os nu se mulighederne, se alle de muligheder der er tilstede, og der bliver ved med at dukke nye muligheder op, fordi energien følger tanken.

Tænk på det er en god dag i dag, og i morgen melder de solskin og op til 20 grader hele dagen. Det er da fantastisk her til weekenden, det er en god ting. Tillid, fremgang, kærlighed. Prøv at tænke på kærlighedsvingerne, hvad vi kan udføre, kærligheden til hinanden, tilliden, afvikle gæld karmisk gæld, lad os gøre det og fremstå med den indre frihed. Karmisk gæld, gamle forpligtelser lad os løse det sammen. Har vi gældsbyrde inde i os selv, så lad os afvikle gældsbyrden, så får vi indre frihed. I afvikler nogle gamle bindinger, gamle låsninger, så får vi en ny fremgang, ny tillid, nye evner der kan blomstre. Vi kan blomstre i naturen, ligesom rapsen blomstrer, sådan kan vi blomstre også. Glæde, tillid, kærlig forståelse.

Vi mediterer i dag på kærlighed, tillid, kærlig forståelse og fremgang. Læg glæden til al skønhed ind også. Glæden til at være sammen, glæden til at løfte i flok. Der er mange, der har brug for hjælpen, lad os videregive de evner og kvaliteter vi får udviklet, de er jo ikke vores egne, det er nogen, der ligger til videregivelse. I skal ikke være bange for fremtiden, lad det nye møde os, lad os glæde os over fremgang, sjælelig fremgang, åndelig fremgang.

Jeg siger mit kraftord, jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder. Jeg legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, nådens lys og den skabende intelligens. Jeg kommer med den åndelige viljes energi til at realisere Guds plan på jorden i samarbejde med jer. Jeg velsigner jer og jeres pårørende Jeg velsigner ”dig og dine” i kærligheden, tilliden, kærlig forståelse og fremgang. Når jeg tænker på det, så giver det en indre glæde inde i mig, en indre lyksalighed. Jeg ved, det kan lykkes, og jeg ved, I gør processen lige nu og lige her. Det er at modtage Herrens velsignelse, at modtage, at give, at videregive den kærlighed som ens højere bevidsthed frigiver inde i os konstant og altid. At blive beriget med den kærlighed, den tillid og den forståelse så ligger glæden utrolig stor i vores hjerter til at videregive til vore medmennesker. Lad vores medmennesker vokse, lad kloden vokse, lad kærligheden vokse og den indre velstand overalt på vores klode.

Lad os arbejde i oprigtighedens lys, tilliden til hinanden, tillid til at vores evner de kan vokse, tillid til fremgang. Tilliden er inspiratoren. Tilliden og positiviteten, fremgangen. Tillid, spontanitet, lyksalighed, vi har nok at meditere på. Gå ind i den værens tilstand jeg snakker om her, den ligger på mange niveauer, men alt udspringer fra Guds hjerte. Gud er inde i os, og vi videregiver den guddommelige kærlighed. Handel igennem oprigtighed, tillid, kærlighed og kærlig forståelse og tag fremgangen til jer, sig ja tak til det nye liv. Lad kærligheden blomstre, kærligheden er lige som en velstandserklæring, kærligheden er fremgangen, kærligheden er friheden og frigørelsen. Vi flyver i dag på tillidens vinger. Giv kærlighed og tillid til vore kære og til menneskeheden.

Nu vil jeg ønske jer en rigtig god dag, en fornøjelig god dag med masser af tillid, glæde og fremgang. Godmorgen til jer og tak fordi I lyttede med. Mit navn er Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Godmorgen og tak.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk