

Nr. 980 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation lørdag den 29. maj 2021

Nøgleord: Sollys, uendelige muligheder og kærlighed.

Godmorgen i dag er det lørdag den 29. maj 2021, og vi skal have morgenmeditation nr. 980.

Jeg sidder og kigger lidt ud af vinduet og tænker på, at det jo skulle være en solskinsdag i dag, men det må jo komme inden så lang tid. Det kan være, den begynder at skinne ved 9 til 10 tiden, det vil vi se frem til.

Det er lang tid siden, vi har lavet en solmeditation, mediteret på solen, det kan vi give os til at gøre i dag, meditere på sollyset, det giver altid meget. Når solen skinner, stiger vores humør flere grader, der er lidt at tænke på, at solen hjælper så meget.

Men vi har jo også en sol inde i os selv, inde i vores hovedcenter, og inde i vores rodcenter, vi har mange sole inde i os selv, dem kan vi lære at skinne fra. Kærlighedslyset kan vi også meditere på, sollyset det er din sjæl.

Vi mediterer i dag på solen, sollyset og kærligheden, lad os meditere på det, og samtidig på uendelige muligheder. **Sollys, uendelige muligheder og kærlighed, det er også nøgleordene i dag.**

Forestil jer når vi mediterer på solen og sollyset, på kærligheden, på en åndelig kraftkilde så bliver vi fyldt op med en åndelig kraftkilde med sollyset, kærligheden og uendelige muligheder.

Tænk på vores klode som står i en forandringsproces fra en tidsalder ind i en anden, der er brug for lyset, der er brug for kærligheden og at se de uendelige muligheder.

Det er vigtigt, vi giver kærlighed til hinanden. Det er også vigtigt, at vi kommer fremad, og at vi tager imod fremgangen, ikke hænge i de gamle mønstre men have villigheden i forandringen til at gå fremad, til at skabe nye livsformer, der er fyldt op med kærlighed, tillid og forståelse.

Lad kærligheden blomstre. Anvend vores kraftords energi til Shambala, Hierarkiet, Kristus, Peter L. Simonsen, den indre vejleder og menneskeheden. Lad os hæve vores bevidsthed. Lad glæden fylde vores hjerter med kærlighed, tillid og forståelse.

Forestil jer vi sender sollyset ud til hele menneskeheden, til at løfte og til at inspirere der hvor der er gråvejrsdage, eller regnfulde dage, der er det godt med noget lys og noget kærlighed.

Så begynder I at nævne jeres kraftord og begynde at give jeres kraftords energi til Shambala, gentage til Hierarkiet, Kristus, Peter L. Simonsen, den indre vejleder, menneskeheden, det slutter vi med at bygge på de her ting, og slutter med uendelige muligheder og fremgang. Husk vi har skaberkraften inde i os, skaberkraften er en hellig kraft, den ligger i vores bevidsthed, der skaber man glæde, tillid og forståelse.

Jeg ønsker jer alle en velsignet god dag, fyldt op med kærlighed, tillid og forståelse. Lad os glæde os over at vi fornyer os hver eneste dag.

Godmorgen tak fordi I lyttede med, mit navn er Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland, godmorgen og tak.