

Nr. 981 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation søndag den 30. maj 2021

Nøgleord: Fredens ånd der steg ned og oplyste Jesus.

Godmorgen, i dag er det den 30. maj 2021 og vi skal have morgenmeditation nr. 981.

Se i dag er en god dag igen, det er tåget i hvert fald hernede hos mig. Mange gange når det er tåget, så kommer solen snart frem igen, så skal vi have en solskinsdag igen, det bliver godt.

Man kan jo altid sige, at hvis man ikke har noget at sige, så kan man jo snakke om vejret.

Jeg synes, vi skulle meditere lidt på Fredens ånd i dag, Fredens ånd der steg ned og oplyste Jesus Kristus, Jesus for 2000 år siden. Tænk på den åndelige begivenhed denne kosmiske relation. Det er dejligt at tænke på, at når Guds ånd gennemstrømmer Kristus, som overskygger Jesus, hvordan tingene bliver til virkelighed. Vi bestræber os på at blive åndelige mennesker. Når vi bestræber os på at blive åndelige, så sker der jo noget helt andet. Det var jo der, på det tidspunkt hvor 4. indvielse brændte igennem og frigør personligheden og sjælen og bliver til et åndeligt menneske. Det er sjovt at tænke på.

Lad os meditere lidt på den åndelige begivenhed der skete for 2000 år siden, der markerede en ny tidsalder. Lad os markere og meditere på det igen, for det her er også en ny tidsalder vi går ind i her, hvor det er intuitionsbevidstheden, der skal være den inspirerende del. Vi kan godt, og vi vil gerne.

Vi kører videre og mediterer på kærlighedskilden i Guds hjerte.

Så går vi videre og mediterer på vores sjæls energi, vores egen sjæls energi, vores egen sjæls kraft.

Så gør vi det, at vi sætter en krafttriangel op, hvor den åndelige energi er i toppen af trekanten nr.1, Guds kærlighed i en af siderne nr. 2, og sjælsbevidstheden i den anden nr. 3.

Prøv at have de tre meditationstyper bygget ind samtidig hvis det er muligt, det kan blive muligt at være i den indre værens tilstand. Forestil jer det lys der kommer i midten af trekanten, der kommer en cirkel, hvor evighedens lys kan træde igennem, og vi kan træde ind i uendeligheden med vores bevidsthed og vores kraftords energi. Lad os gøre det. Vi kan tiltrække englehierarkierne, der er mange hierarkier. Englene kan være omkring os, og vi er selv en solengel. Vi er forenet i den åndelige viljesenergi, kærlighedsenergien, sjælsenergien. Vi bruger vores egen kraftordsenergi til at fordybe os i cirklen i trekanten og synke ind i uendelighedens lys. I uendeligheden kan vi se, hvor meget vores klode har brug for hjælp, og hvad andre kloder har brug for af stimulering. Vi begynder at stimulere med renheden i vores hjerter, den åndelige vilje, Guds kærlighed. Vi er her som sjæle, vi har en mission med at hæve klodens bevidsthed, så ligevægtighedens ånd kan fungere. Det er ikke vores egne små selv, vi tænker på, det er et større formål. Tænk over når vi bruger energi til de her ting, så begynder vi at opfylde nogle af vore nye opgaver.

Jeg vil gerne sige tak til jer allesammen for at I har tænkt på Lisbeth og mig i går. Vi siger tak for opmærksomheden, tak for gaverne og tak for hilsnerne, det varmede os rigtig meget, og vi glæder os til at se jer allesammen igen.

Godmorgen til jer og tak for det hele. Jeg ønsker jer en fantastisk god dag i kærlighed, lys og tillid.

Godmorgen og tak det var Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland, jeg ønsker jer en velsignet dag.