

Nr. 983 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation tirsdag den 1. juni 2021

Nøgleord: Tillid, kærlighed og kærlig forståelse.

I dag er det tirsdag den 1.6., og vi skal have morgenmeditation nr. 983.

Jeg tænker lidt på i dag, at når man modtager undervisning, så skal man lige være lidt opmærksom på, hvad modtager jeg undervisning igennem, og hvad betyder det ”igennem.” Det betyder, har jeg lagt filter ind, imellem det jeg opfatter, eller opfatter jeg gennem ren tillid. Hvis nu man opfatter gennem ren tillid, medfølelse og tolerance, så opfatter man noget andet, end hvis der ligger mistillid og modvillighed.

Man kan jo altid se på, er det sjælen, der opfatter budskabet, eller er det personligheden, der modtager budskabet. Det kommer an på, hvad der sker i ens opfattelse. Hvis man har mange erfaringer i sin personlighed, så er det faktisk der, man modtager tingene igennem. Man skal være meget opmærksom på at skelne, modtager jeg informationer i min sjælsbevidsthed eller i min personligheds bevidsthed?

I personlighedsbevidstheden skal der være kontrol. Det er der, der ligger angst og frygt, mistillid og andre ting, er det der, jeg modtager igennem, så oplever man faktisk noget andet, end det der er hensigten med det, jeg prøver at sige til jer, hvor man skal lytte fra sjælsbevidstheden. Det jeg prøver at arbejde med, det er jeres sjæle, at få jer til at udtrykke jer gennem jeres sjælsbevidsthed ikke så meget gennem personlighedsbevidstheden eller igennem intellektet men igennem sjælsbevidstheden.

Så når vi tænker på, at vi er sjæle i inkarnation, der er ved at udvikle sjælsevner og at videregive sjælsevner, så er det en anden ting. Men lægger man store angst og frygtsider ind først, i det vi skal indlære, så kan vi jo sige, hvordan man opfatter tingene, det ved vi jo på forhånd, dem opfatter man gennem sine begrænsninger, hvor mistilliden er tilstede.

Men lad os nu lægge den der personlighedsside væk, lad os se om vi kan gøre det og så opfatte gennem tilliden. Tilliden, livsglæden, kærligheden lad os opfatte gennem det. Er tilliden der nu til en selv og sine evner, ja men så kan man udtrykke sjælskræfterne. Det er vigtigt at kigge på og sige til sig selv, hvor oprigtig er jeg i min opfattelse, når jeg modtager undervisning? Ikke lægge kritik ind, men bare være neutral iagttagende, og se på hvad opfatter jeg igennem?

Vi skal hele tiden tænke på, at sjælen presser jo på for at udvikle kærlighedsbudskabet. Når jeg prøver at presse på ved jer for at udvikle jeres sjæleegenskaber, så betyder det, at I kommer til at fungere i indre ligevægtighed, i indre ligevægtighed. Så er man fyldt op med kærlighed, tillid og forståelse. Personligheden kan ikke tro, det er rigtigt, fordi den har jo en anden opfattelse. Så der er hele tiden skelneevnen, man skal skelne mellem, om det er en personlighedsopfattelse, eller det er en sjælsopfattelse.

I sjælsopfattelsen har man indre ro og balance og overblik, tillid, man er hele tiden på forkant, man kan inspirere. Der er ingenting at være bange for, man kan inspirere hele tiden. Livsglæden er tilstede, livsglæde i alt det vi foretager os.

I personlighedsopfattelsen er det det modsatte, der er man angst for alting, selvværdet er væk, man tror ikke på sine evner. Så jeg prøver at sige, lad os nu bygge sjælsbevidstheden ind, kærlighedsbudskabet til jer allesammen.

Vi prøver i dag at meditere på, at vi er en tillidsskaber. Sjælen er en tillidsskaber, husk nu at sjæle er tillidsskabere. Sjæle skaber fremgang, personligheder skaber afstand, sjæle skaber fremgang, personligheder skaber modgang. Sjæle giver fremgang, tillid, kærlig forståelse.

Vi mediterer i dag på, at vi er en tillidsskaber. Når man er tillidsskaber, så har man adgang til de porte med ubegrænsede muligheder. Ubegrænsede muligheder de ligger i sjælsverdenen, fordi bag ved sjælsverdenen der ligger den intuitive verden, de åndelige verdener bagved de kosmiske planer, der ligger Gud bag ved det hele. Gud er tillidsskaber.

Vi mediterer på, at vi er tillidsskaber i kærlighed og med visdom.

Jeg kan sige, der er fuldt tryk på at udvikle de bedste egenskaber i alle mennesker, det er disciplens lod at fremelske de positive egenskaber hver eneste dag, positiviteten.

Vi havde en dejlig darshan aften i aftes, det var hyggeligt at se, hvordan folk de arbejdede med deres skaberkraft, det er dejligt at se, det er dejligt at se, at de kan godt, og de vil gerne, tilliden er tilstede, kærligheden og en kærlig forståelse

Vi mediterer i dag på **tillid, kærlighed og kærlig forståelse, det er også nøgleordene.**

Prøv lige her at udtale jeres kraftords energi og give det til Shambala, Hierarkiet, Kristus, Peter L. Simonsen, den indre vejleder og menneskeheden, prøv at bruge det lige her og hele tiden have i baghovedet tilliden, kærligheden og den kærlige forståelse, have det som grundenergi imedens I udtaler jeres kraftords energi og giver energien videre til Shambala, Hierarkiet, Kristus, Peter L. Simonsen, den indre vejleder og menneskeheden.

Så vil jeg gerne ønske jer godmorgen og en fantastisk god dag igen, gennem tillid, kærlighed og kærlig forståelse.

Mit navn er Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland, godmorgen og tak.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk