

Nr. 985 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation torsdag den 3. juni 2021

Nøgleord: **Flammeherrerne fra Venus.**

Good morning. I dag er det jo torsdag den 3. juni 2021, og vi skal have morgenmeditation nummer 985.

Jeg sidder og kigger her ud på et forunderligt lys, jeg kan se bagved træerne, der kommer der lys frem igen. Her ved mig her har der virkelig været torden og lyn i nat og regnvejr, uha helt fantastisk så har vi da fået vand igen til naturen, det er jo dejligt, så kan det rigtig gro igen også al ukrudtet. Ja.

I dag skal vi starte med at meditere på Flammeherrerne fra Venus, de har jo en masse viljesenergi, og den har vi jo brug for til at realisere den guddommelige plan. Lad os meditere i dag på flammeherrerne fra Venus. Idet vi begynder og mediterer på Flammeherrerne fra Venus for at trække noget viljesenergi ind til os, for at realisere Guds plan, for at hæve klodens bevidsthed, gå fra upersonligheder, det personlige til sjælsbevidsthed, senere til den åndelige bevidsthed. Så vi mediterer i dag på Flammeherrerne fra Venus. Godmorgen Rigmor, vi mediterer på Flammeherrerne fra Venus, vi ønsker at trække mere viljesenergi ind til at gå fra personlighedsopfattelse til sjælsopfattelse og videre til åndelig opfattelse. Men **nøgleordene bliver Flammeherrerne fra Venus.**

Samtidig med at vi mediterer på Flammeherrerne fra Venus, hvor de fungerer i vores bevidsthed, i vores opmærksomhed, så bygger vi en anden proces samtidig. Der forestiller vi os, at vi har en, en nøgle der skal blive til en fakkel, en fakkel der ikke er tændt endnu. Der skal vi forestille os, at vi kravler op på et højt bjerg, maser og maser for at komme op på bjergets top. Oppe på bjergets top der bliver faklen tændt, fordi der er flammen tilstede, den åndelige flamme, renselsens flamme er på bjergets top, og her ser I faklen blive tændt, så er I blevet en fakkelbærer. Samtidig mediterer I på Flammeherrerne fra Venus, og prøv at bygge en forbindelse mellem fakkelbæreren og Flammeherrerne fra Venus.

Samtidig er I bevidste om, at I er en solengel, en solengel det vil sige, solens brændende energi kan I udstråle igennem jeres auriske udstråling og igennem jeres øjne. Solen kan være en rensende virkning på vores legemer, vi kan opløfte, og vi kan rense.

Mens I bygger på de her ting, så arbejder vi med udvikling. Udvikling, opstandelsens lys, vi lærer viljens energi at kende ved at kravle op ad bjergets top, op mod bjergets top og blive en fakkelbærer. Vi mediterer på Flammeherrerne fra Venus, for ved at kravle op på bjergets top og få sin fakkel tændt oppe på bjergets top.

Det er en speciel bjergtop, I kan mærke en vis rumlen i bjerget, I er klar over, det er en form for vulkansk aktivitet, der ligger I det bjerg, I står på. I fornemmer kraften fra jorden indre, den kraftkilde I har i jeres rodcenter. Mærk jeres styrke, jeres viljesenergi, viljen til at realisere, viljen til at være fremadrettet. Vi forestiller os, vi har syv miles støvler på, sko, vi kan tage de store forandringer, og vi er villigheden i forandring.

I bliver ved med at meditere på Flammeherrerne fra Venus, ser forbindelsen fra flammeherrerne, til fakkelbæreren på bjergets top, og ser den triangel forbindelse til jeres egen solengel, som ligger inde midt i jeres hoved, som er sjælen. I ser, der er en forbindelsestriangel her, og samtidig med er I bevidste om, at der er ligesom en form for vulkansk aktivitet i bjerget, den samme vulkanitet, den samme energi som ligger i jeres rodcenter, en opadstigende kraft der nedbryder alt på sin vej, og samtidig med udvikler vi viljens natur, viljen til at realisere, viljen til at gå fremad.

Forestil jer at noget af jer er bevidste om de nye visioner, de nye muligheder der kan ligge i den åndelige viljesenergi, fordi måske kan I få en lille flig af, hvad jeg snakker om. Vi ved i processen, at vi er opfyldt af Guds kærlighed.

Vi begynder nu at være bevidste om, at vi er sjæle, vi er åndelige mennesker, der ser en måske en åndelig vision, det kommer ellers først ved femte, sjette indvielse, men lad os forestille det vi kan se en verden uden følelsesmæssig energi, uden personlighedsopfattelsen, men kun med sjælelig, buddhisk, åndelig bevidsthed. Det er målet, et delmål. Vi går fra at være uoplyste, til at være oplyste.

Vi begynder nu at kravle ned ad bjerget igen, vi har flammen, der brænder på faklen. Vi begynder at kravle ned af bjerget igen, det kan være møjsommeligt, men vi har en gnist, der brænder inde i os, hvor vi er tændt på, at realisere det der kommer, ser nye muligheder, være positive. Positivenergien er en guddommelig intension, at være positiv der tjener man i det guddommelige, i den positive energi.

Vi kravler ned ad bjerget og kommer ned i dalen, og nede i dalen der finder vi de steder, der mangler oplysthed, der sidder vi og lyser med vores fakkelt, eller vi anbringer faklen på en forhøjning, der kan være nede i dalen, der kan vi anbringe faklen, og faklen har en egenskab, den bliver ved med at brænde, men den brænder ikke det materiale op, den er bygget på, så der er en form for evighedsenergi i flammen. Vi begynder at trække noget af evigheden ind i vores hjerter, evigheden trækker vi ind i vores hjerter, vi oplyser, og vi inspirerer, vi skaber nyt liv, i det vi kigger på. Fornyelsesenergien er tilstede i os, fornyelse, evigheden, de ubegrænsede muligheder er vi en del af.

Vi er stadigvæk bevidste om Flammeherrerne fra Venus, vi er stadigvæk bevidste om, at vi er fakkeltbærer på bjergets top, og vi er stadigvæk bevidste om, at vi er solengle, vi mediterer på forbindelsesleddet, leddene, og vi ved, vi er nede i dalen, oplyser de sider i dalen der mangler nyt liv og ny forståelse.

Vi mediterer også på viljens energi.

Der er mange typer meditationer i morgenmeditationen, men det gør jo ingenting. I begynder at virke på en måde, vi kan blive alsidige men alligevel samlet og alligevel bevidste.

Vi kan sige, sådan noget lyn og torden i løbet af natten kan give indre visioner, nye muligheder. Luften bliver rensat, og vores bevidsthed fornyes, det udvider sig i vores hjerte, udvider sig i vores blodårer, vores vejtrækning, kærligheden blomstrer, vi er kærligheden, vi er vilje, vi er uendelige.

Nu er vi kommet der til, der hedder, at jeg vil ønske jer held og lykke, held og lykke med arbejdet her i dag med meditationen, arbejd med den en del gange og så send en lille mail, ikke en sms men en mail, på de resultater I har nået indtil nu i løbet af dagen. Jeres meditation her i dag er delmål i en højere bevidsthedsudvidelse.

Godmorgen til jer allesammen, jeg ønsker jer en fantastisk god dag.

Mit navn er Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Godmorgen og tak.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk