

Nr. 988 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation den 6. juni 2021

Nøgleord: **Kærlighedskilden i Guds hjerte.**

Godmorgen. Godmorgen Gurli og alle I andre. I dag er det jo søndag den 6. juni 2021 Morgenmeditation vi skal have 988. I dag kunne min bror have haft fødselsdag, hvis han havde levet, nu må man kun tænke på ham. Der er selvfølgelig mange andre, der har fødselsdag i dag. Nå tillykke med det jo.

Men jeg tænkte en lille smule på, det der hedder kærlighedskilden i Guds hjerte. Det er altid godt at meditere på, det giver en opstemthed, og det giver medgang.

Lad os starte med nu at meditere på kærlighedskilden i Guds hjerte, så det ligesom passer lidt ind til jer, se om man kan finde stedet inde i os selv, mens I lukker øjnene fra den ydre verden. Man kan selvfølgelig også være begge steder, man skal bare ikke give sig til at tænke på alt muligt andet, bare være nærværende ind mod det guddommelige.

Vi mediterer i dag på **kærlighedskilden i Guds hjerte, og det er også nøgleordene**. Kærlighedskilden i Guds hjerte, det er det, vi mediterer på i dag. Vi mediterer i dag på kærlighedskilden i Guds hjerte.

Forestil jer I siger, ”i al kærlighed står jeg, og herfra vil jeg virke. Den højner min bevidsthed ind mod den guddommelige kærlighed og lader kærlighedslyset, Guds kærlighedslys rense vores legemer.”

Forestil jer midt inde i hovedet har I en blå gnist, af blå lys. Det lys kan man gøre til en stjerne inde i sit hoved, blå stjerne, og mens man bygger, så skal I stadigvæk være bevidste om, at Gud ser mig. I bygger i det stof, vi formår at bygge i. Vær hele tiden i bevidstheden om kærlighedskilden i Guds hjerte. Vores egen hjerteenergi kan respondere på det.

Vi er også bevidste om stjernen inde i vores hovedcenter, en stjerne af blå lys, som udvider sig. Og inde i stjernen er der en cirkel, det er en indre sol, der er i stjernen. Vi kan sige, det er Gud, som renser vores mentallegeme, vores følelsesmæssige legeme, vores fysiske legeme det bliver renset indefra. Vi vælger at slippe alle personlighedens gøremål og arrangementer og træne i sin ophøjede bevidsthed.

På det niveau kan man se, hvordan man skal hjælpe på en oprigtig måde. Lad stjernen vokse, lad lyset fra stjernen vokse, være bevidst om at vi mediterer på kærligheden i Guds hjerte, vi tænker på renheden i Guds hjerte, og den renhed begynder vi at overføre til os selv, renheden, kærligheden og tilliden.

Lad stilheden og den indre fred og ro være tilstede, imens I mediterer. Skab indre stilhed inde i jer selv, hvil i stilheden. Prøv at synke ind i den blå stjerne. Stjernen er en del af Guds liv. Herren være med eder. Det er utroligt.

I dag er der plads til en dejlig cykeltur, for dem der gerne vil cykle. Vær i kærlighedslyset og lad kærlighedslyset opbygges med en indre væren af kærlighed, tillid og fuld forståelse.

Og så vil jeg ønske godmorgen til jer, godmorgen. Prøv at hvile i morgenmeditationen, den indre stabilitet, kærlighed, altfavnende kærlighed og videregiv den kærlighed til menneskeheden. Godmorgen til jer allesammen og tak fordi I lyttede med.

Mit navn er Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Godmorgen og tak.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk