

Nr. 989. Godmorgen til alle.

Morgenmeditation den 7. juni 2021

Nøgleord: **Kærlighed, tillid og forståelse.**

Godmorgen. I dag er det jo en ny dag, i dag er det jo mandag den 7. juni 2021, og vi skal have en ny morgenmeditation, hvis jeg så nu bare lige kan huske nummeret, det kan jeg så ikke, nå. Men endnu en dag, hvor jeg er heroppe, og her ser det ud til regnvejr. Det er jo lidt kedeligt, det bliver nok bedre. Så må vi køre et andet sted hen, hvor solen er. Men godmorgen til jer.

Jeg tænker sådan lidt på sjæl og personlighed hver eneste dag. Når vi er ved at snakke videreudvikling, så er det tydeligt at mærke, at hvem der er sjælsstyret, og hvem der er personlighedsopfattende, det er meget tydeligt at mærke og se og høre. Jeg kan endda se deres udstråling, inden de har udtalt sig, det er utroligt at se.

Jeg prøver jo hele tiden at have forbindelse med min højere bevidsthed og lade den del vejlede mig, når jeg foretager mit valg. Det vil sige, det kommer naturlig, når man kobler sig ind i sin ophøjede bevidsthed. Nu skal I øve jer i at koble jer ind i jeres sjælsbevidsthed, så vil der ske noget helt andet. Men det er sjælen, der er vejlederen, og det er sjælen, der inspirerer, så det er jo dejligt. Prøv nu at tænke på hvis I lytter ind til jeres ophøjede bevidsthed, når I skal tage et valg, og så lade sjælen være inspirator.

I dag mediterer vi på, vi er alle sjæle, vi indeholder sund fornuft og en realitetssans, sund fornuft og en realitetssans. Vi lytter til sjælens godhed, og udfører sjælens godhed. Det der er sjovt mange gange, det er jo, når jeg siger, tag nu nogle flere timer til din udvikling. Ja jeg skal nok, jeg skal godt nok holde ferie lige nu, men vi har jo sjælen med os, i alle de ting vi foretager os.

Så prøv at træde ind i jeres sjælsbevidsthed og prøv derfra at kontakte jeres mester, jeres åndelige mester. Prøv at se hvordan det virker, og prøv at lytte til mesterens hjertecenter. Forestil jer I kan lytte til jeres mesters hjertecenter, og begynde at respondere på mesterens kærlighedskraft og den måde jeres mester tænker på.

Vi mediterer i dag på vores sjæls ansigt kontra vores åndelige mester, vores åndelige mesters hjertecenter og jeres åndelige mesters viljescenter. Begynd at bygge det sammen i en helhed. Jeres sjæl søger altid mesterens hjertecenter. Jeres sjæle er meditative ind mod den åndelige mester. Prøv at se om I kan forbinde jer med jeres åndelige mesters hjertecenter. Prøv at være bevidst om kærlighedslyset i jeres mesters kærlighedshjerte og prøv at integrere lyset i jeres bevidsthed.

Jeg er Solavataren, der legemliggør Guds vilje, Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, nådens lys og den skabende intelligens. Jeg kommer med den åndelige viljesenergi til at realisere Guds plan med, og I er dem, der hjælper mig med at udføre planen. Jeg overfører nu den åndelige velsignelse til jer, velsigner dig i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn, amen. Jeg giver jer lys, kærlighed og tillid, åndelige visioner.

Og så vil jeg sige godmorgen til jer og ønske jer en fremragende god dag fyldt op med kærlighed, tillid og forståelse. **Kærlighed, tillid og forståelse, det er nøgleordene** i dag. Godmorgen til jer, og tak fordi I lyttede med. Mit navn er Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Godmorgen og tak.