

Nr. 990. Godmorgen til alle.

Morgenmeditation den 8. juni 2021

Nøgleord: Jeg er den enbårne søn, der er vendt tilbage.

Good morning. I dag er jo en ny dag, det er 8. juni 2021, og vi skal have ny morgenmeditation, som hedder nummer godt spørgsmål, men vi er på vej op i rækken. Se nu kriller det nede i halsen.

Se nu når vi arbejder med udvikling, så vil vi jo gerne lære at styre vores mentallegeme, det er en god ide at lære at styre den, så det begynder at kan arbejde med sin åndelighed. Det er ikke bare det, man sådan lige ønsker hver eneste dag, men det er sådan en indre realitet.

Lige et øjeblik. Det var dog frygteligt. Okay, så det kriller lidt voldsomt i halsen lige nu, det må der være en god mening med. Ja.

Se det der var meningen, jeg ville snakke om, det var det mentale legeme. Det er udviklet, så man kan styre det, så det kan være målrettet ind mod de abstrakte niveauer, ind mod det åndelige legeme, det var det, jeg tænkte på. Mange mennesker mangler at udvikle evnen til at kan styre sine tanker og sine følelser, men det er et stykke, det stykke arbejde tager lang tid at lave, fordi man skal være over det hele tiden for at håndtere det.

Lige et øjeblik. Undskyld, det er ikke sådan at få krillerhoste, når man skal snakke, det er ikke fantastisk godt. Jeg tror, jeg springer lidt i det i stedet for.

Jeg tænker på glæden i at lære noget nyt. Der kan lægges en stor glæde i at lære at styre sit tanke og følelsesliv, og være sjælen, være inspiratoren hver eneste dag. Når man kommer dertil, så er tingene så ligetil og så enkelt og så nemt, men det varer lidt tid, inden man kommer dertil. Men det er jo en træning, man kan give sig til at lave hver eneste dag, træne det op. Det vil så sige, det er ikke den der følelse af, men det der tænker man, det bliver man rigtig glad ved og sådan og sådan, det er ikke den der måde, man arbejder på, men det er det jo, og får en dybere kontakt med sin højere bevidsthed. Okay.

Jeg tænkte på i dag, der skal vi lige have, gøre det der igen at vi arbejder med vores kraftord og vores kraftords energi. Så jeg vil gerne, I lige lader jer selv op med det, at I giver jeres kraftords energi til Shamballa, Hierarkiet, Kristus, Peter L. Simonsen, den indre vejleder og menneskeheden. Prøv lige at gå ind og bygge jer selv op den vej først det er en knippelgod ide.

Jeg siger lige mit kraftord her ”jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder.” Så lader vi lige det sive ind et øjeblik.

Så tager vi den næste, der hedder ”jeg er den enbårne søn, der vender tilbage.” Det er jo en, der har sådan et kraftord, den enbårne søn der vender tilbage. I samme omdrejning så tager vi det, ”jeg er den ene søn, enbårne,” eller siger man så, ”jeg er den enbårne søn, der er vendt tilbage.” Så begynder man at meditere på forskellen på, jeg er den enbårne søn, der vender tilbage, og jeg er den enbårne søn, der er vendt tilbage. Så skal I prøve at meditere lidt på deres legemer, hvordan de ser ud, når de er på vej til tilbagevejen, og når de er vendt tilbage, og meditere på og forestille jer I kan se deres æteriske legeme, og se hvordan de så ser ud, når de er vendt tilbage.

Når man er vendt tilbage, så er der styr på mentallegemet. Det vil sige, det er sjælsbevidstheden, der har overtaget. Kunne I nu se på jer selv, hvordan ser det ud, hvis I forestiller jer, I mediterer på, I har æterisk syn, ”Jeg er den enbårne søn, der er vendt tilbage,” og forestiller sig når man er vendt tilbage, så kan man frit gå ind i himmeriget, fordi der er ingenting, der ligger i vores legemer, der stritter imod, men kærligheden er tilstede, oplystheden, det indre velvære, og en urokkelig tro på kærligheden, tilliden og forståelsen. Der er ingenting, der kan gå i vejen længere, men man er oplyst. Forestil man er den enbårne søn, der er vendt tilbage.

I mediterer på jeres forestillingsevne til at se det æteriske legeme ved vedkommende, og når man er vendt tilbage, så kan man frit gå ind i himmeriget, fordi man har ingen forurening i sine legemer mere, man er oplyst, og man er fyldt med kærlighed. Man kan begynde at udføre sin mesters befalinger, som en naturlig ting, det naturlige i en selv, man er oplyst og gennemstrømmet af kærlighed. Når man ser den enbårne søn, der er vendt tilbage, så kan man sige ”vær hilset,” og så begynder man at tænke på, et oplyst menneske er lige så dynamisk som flammeherrerne fra Venus, i sin udfoldelse af Guds kærlighed.

Så vil jeg gerne sige godmorgen til jer, godmorgen og så ønske jer en fantastisk god dag. Så det her det var en træning i at skulle udvikle mentallegemet. Godmorgen.

Og mit navn er Peter L. Simonsen. Vi vender tilbage i morgen igen frisk og klar. Tak fordi I lyttede med og hav nu en fantastisk god dag.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk