

Nr. 991. Godmorgen til alle.

Morgenmeditation onsdag den 9. juni 2021

Nøgleord: **Evnen til at realisere.**

Good morning. I dag er det onsdag den 9.6.2021, og vi skal have morgenmeditation nummer 791. Okay. Ja, ja, ja.

Jeg tænker lidt på magt i dag og på afmagt, magt og afmagt, det er noget, vi har haft for mange, mange år siden på skolen, hvor man kan bruge sin magt og indflydelse, og hvor man ikke bruger det. Se nogen gange så gør man det, den magt og den energikraft man har i sig selv, den giver man videre til andre. Det gør man, når man opgiver de ting, man skal lave. Når man skal lave en eller anden ny ting, og man ikke får det lavet, så ligger der noget afmagt inde i en selv. Så kan vi se på, hvor mange steder har vi sådan en afmagt, hvor vi ikke kan gennemskue tingene. Det er vigtigt at se på, hvordan og hvorledes håndterer vi den del af os selv, der ikke kan håndtere en ny ting. Så skal vi ind og se på, er vi bange for den side inde i os, som er i afmagt, som ikke rigtigt kan håndtere det nye, eller hvad gør vi rent faktisk, når vi kommer hertil? Prøv lige at tænke lidt over det i nogle minutter, hvor man kommer i afmagt, og hvor det er svært for en at gå igennem, og så se på de tankeprocesser der kommer frem. Mange gange er det de tankeprocesser, der bestemmer ens dagligdag, om det er sjovt at leve, eller om det er træls, en træls dag. Prøv at kigge på det. Godmorgen fru From.

Så når I er kommet hertil og ligesom fået det her sådan synliggjort, så skal I meditere på herlighedens håb, herlighedens håb. Vi mediterer i dag på herlighedens håb.

Så mediterer vi videre, på en ny arv I har fået, en ny arv. Hvordan I vil håndtere en ny arv? og samtidig med så hav jeres bevidsthed at Gud ser mig, Gud ser på vores handlinger.

Nu mediterer vi yderligere på, vi har evnen til at realisere, forestille jer hvordan det så ser ud, når man har evnen til at realisere, og se om I kan bygge det hele sammen i en helhed. **Evnen til at realisere er nøgleordene** i dag.

Når I så har fået alle resultaterne frem og samlet dem, så prøv at skrive dem ned til en opgave I er ved at løse, så send dem på en mail til mig i dag, hvordan det ser ud, det I er ved at løse. Forestil jer I handler som sjæle ikke som personligheder.

Så ønsker jeg jer en fortsat god dag med masser af kærlighed, tillid og forståelse. Tak fordi I lyttede med. Mit navn er Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Godmorgen og tak.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk