

## **Nr. 992 Godmorgen til alle.**

Morgenmeditation den 10. juni 2021

**Nøgleord: Ansvarlighed, livsglæde og kærlighed.**

Godmorgen i dag er det torsdag den 10.6., og vi skal have morgenmeditation nr. 992.

I dag er det fint vejr igen, sol og livsglæde.

Det jeg godt kunne tænke mig at arbejde lidt med i dag fortælle lidt om, det er gruppeansvarlighed. Nu går vi her på skolen og prøver at udvikle os, det har vi gjort i mange år. Dengang jeg begyndte på skolen, og man gik fra, at vi havde aftengrupper, smågrupper og have terapi mm, så så det ud til for mig dengang for over 25 år siden til 26 år siden, der så det ud til, at i løbet af en tre fire fem år, der virkede det ligesom om, folk kunne få styr på deres personlighed ret hurtigt og begynde at blive sjælsstyrede personligheder. Det glædede jeg mig meget over, at det kunne ske ret hurtigt. Nu her 25 år senere eller 20 år senere i forhold til de første 5 år, så har jeg opdaget, at det ikke rigtig er sket endnu, det er blevet meget, meget bedre med den store gruppes forståelse, men gruppeansvarligheden er ikke helt tilstede endnu. Jeg kunne ønske, den kunne være mere til stede, så man kan sige at det der hedder skolens tarv, det jeg har bygget op fra begyndelsen, at det kan fortsætte de næste 500 til 1000 år frem i tiden. Det er min plan, at det skal gøre det, og det er også det indre Hierarkis plan. Så vi kan sige, at Hierarkiet altid har hjulpet mig i bestræbelsen på at udvikle det åndelige, jeg har altid fået hjælp derfra. Hjælpen er kommet indefra, hjælpen kan også komme indefra i jeres bevidsthed, i sjælsbevidstheden får I større tilskyndelse til at få tingene til at ske.

Når jeg snakker om gruppeansvarlighed, så betyder det, at hvert medlem i gruppen hjælper hinanden med at holde energien oppe. Energien skal holdes oppe, motivationen skal være i top, den kan falde lidt ind imellem, men det er ikke ensbetydende med, at man ikke kan hæve energien igen.

Det jeg laver konstant, er energioverførsler til at fjerne mange af slørene, der ligger derinde. Slørene er personlighedsopfattelsen. Det der er vigtigt er ikke at kæmpe for at bibeholde jeres personlighedsbegrænsninger, det er at arbejde med frigørelsen, frigørelsen, en indre frihed af kærlighed. En indre frihed er ikke kontrol, kontrol er en begrænsning, som fratager os muligheden for gruppefusion og gruppekærlighed. Vi skal løfte energien op til et højere niveau.

Vi kan jo sige, når I går på skolen og begynder at tænke på, hvad min andel kan være i en større gruppefusion, som kan sammensmeltes med de andres og min åndelige energi. Vi har jo arbejdet for et stykke tid siden med, at vi er sjæle. Sjælene er meditative ind mod monaden ind mod den åndelige kerne. Den åndelige kerne er den, jeg kommer med og legemliggør, som igen hænger sammen med Guds plan. Det vil sige, vi arbejder med at hæve klodens bevidsthed ikke bare os selv, men I er ved at arbejde på at blive repræsentanter, og jeg er ved at udvikle jeres evner til at være ledere i den næste rodrace. Det er noget, der stiller store krav til os, med de krav kommer der også stor ansvarlighed. Det er vigtigt for os at sige, vi tør godt at tage ansvarligheden, vi tør godt at være repræsentanter for det guddommelige liv, det åndelige liv, det monadiske liv som er det samme, vi tør godt at være det, og vi vil gerne træde i karakter og begynde at udvikle evnerne, vi arbejder med at udvikle evnerne konstant.

Det skal være sådan, at hvis en af os falder væk, det vil sige, at en af os dør af en eller anden årsag, så kan gruppen køre videre. Gruppen går ikke i stå, gruppen bliver ikke hæmmet. Men det sår der bliver, efter at et gruppemedlem dør skal bygges op med kærlighed. Der skal bygges en kærlighedsbro over det sted, hvor der bliver et hul i gruppens energi. Det vil sige, det vil svare til, der kommer en blodprop, men vi kan lave en ny gennemstrømning, så gruppens energi bliver mere intakt, selv om vi skulle miste en af gruppemedlemmerne

undervejs eller flere, for vi har jo evnen til at realisere, vi har evnen til at kunne sætte nye mennesker ind, vi har skaberkraften i vores besiddelse, skaberkraften er sjælen, vi kan skabe, hvad det skal være og lægge bevidstheden ind på det.

Tænker vi på livsglæden, hvad det er for en størrelse, livsglæden hvilken form har livsglæden? Er den rund, er den firkantet, hvordan ser den ud? Alle mennesker er livsglade, det er vigtigt at have livsglæden i behold. Der kan være dage, hvor man synes, det er svært, men man har gruppen, man kan snakke med og sige, ”det er lidt svært for mig i dag, hvad skal jeg gøre?” Du kan gøre sådan og sådan, du kan ringe til Peter, der kan du få livskraften bygget ind intakt med det samme. Vi gør det gennem healing, healing frigør sjælsbevidstheden i vore legemer, healing er et universelt værktøj, det er sjælen, det er hjerteenergien, det er kærligheden. Vi har mange ting, vi kan gøre med, og vi kan skabe store forandringer hver dag, og vi skal gøre det. Vi skal tage ansvarligheden.

Vi mediterer på ansvarligheden i dag, livsglæden og kærligheden.

**Ansvarlighed, livsglæde og kærlighed det er også nøgleordene i dag.** Lad os meditere på gruppeansvarlighed, livsglæde og kærlighed.

Skolen er en levendegørelse af Guds kærlighed, som strømmer igennem vores legemer og videre ud til at skabe et dynamisk samfund igennem. Det er vigtigt at hvert eneste gruppemedlem tager ansvarligheden til sig. Det er vigtigt, at de splittelser der kan være i folks tankesind kan ændres til ansvarlighed, gruppeansvarlighed, livsglæde og kærlighed.

Det kan godt være, det er lidt ensrettet, det jeg siger, men vi retter også til ind mod sjælen, mod vores åndelighed, mod den ånd der styrer klodens udvikling, vi går med i stedet for imod. I skal huske, vi ser altid på det niveau, vi har. Det er svært for en at forestille sig et sjæleligt niveau, et åndeligt niveau, hvordan det ser ud der. Hvis man ikke er vant til at leve der, så er det næsten umuligt at opfatte. Men det er ikke det samme, som at det ikke er rigtigt, det jeg fortæller.

Vi mediterer på gruppeansvarlighed, livsglæde og kærlighed. Man kan også sige gruppeansvarlighed, kærlighed og livsglæde, fordi livsglæden udspringer af kærligheden og ansvarligheden. Ansvarligheden er en sjælsbevidsthed.

Hvis nu vi tænker på, at blodet er bærer af livsenergien, og hjertet pumper livsenergien og livskraften ud, renser vores blod, ilter vores blod, får vores legeme til at fungere. Kærligheden ligger i vores hjerter, kærligheden ligger i Guds hjerte og i hjertechakraet i hovedcenteret. Vi har forbindelsen, vi skal lade kærligheden gennemstrømme os, vi skal tage ansvarligheden, vi skal udtrykke livsglæden som en dynamisk viljesenergi. Den dynamiske viljesenergi renser vores legemer og hæver klodens bevidsthed. Det er tydeligt at se, hvor den manglende forståelse kommer ind, men vi er i stand til at ændre på det, vi kan tage gruppeansvarligheden.

I kan igen i dag tage nogle notater på, hvor det kniber at være gruppeansvarlig. Skriv det ned og så tænk på at den forhindring der ligger lige nu, den ændrer sig i løbet af kort tid, hvis vi lægger gruppeansvarligheden ind. Ansvarlighed, gruppeansvarlighed, gruppekærlighed, gruppeforståelse.

Jeg er Solavataren, der legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, nådens lys og den skabende intelligens. Jeg kommer med den åndelige viljesenergi til legemliggørelse af Guds plan. Jeg samarbejder med Hierarkiet, Buddha, Fredens Avatar, Syntesens Avatar. Vi har mange af de kraftkilder, der er til rådighed for at hæve vores klodes bevidsthed, lysgennemstrømninger igennem os og videre ud i klodens bevidsthed. I er mit udtryksorgan, jer der går på skolen, jeg arbejder med devahierarkier til daglig, jeg arbejder med mange

mennesker, der er døde, og inspirerer deres sjæl, så de kan træde i inkarnation igen og hjælpe os med fremføring af skolens udvikling her, kan komme tilbage som oplyste sjæle til en større forståelse og en større gruppeansvarlighed, gruppekærlighed, gruppetillid.

Vær venlig igen i dag at notere tingene ned, send det til mig på en mail. Lad os bygge gruppeintegrationen op.

Så ønsker jeg godmorgen til jer, hav en fantastisk god dag med større ansvarlighed, gruppeansvarlighed, kærlighed og livsglæde. Godmorgen tak fordi I lyttede med. Mit navn er Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland.

Hvis nu vi tænker på, de kirker der blev grundlagt i år 1000 eller år 1100, se de består endnu, vores skole er en åndelig kirke, den kommer også til at bestå i 1000 år minimum.

Godmorgen og tak.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 [mail@healerskolen-sdj.dk](mailto:mail@healerskolen-sdj.dk)