

Nr. 1000. Godmorgen til alle.

Morgenmeditation den 18. juni 2021

Nøgleord: Vi bygger jorden om til en kærlighedsplanet, fornyelsesvejen.

Godmorgen. I dag er det en ny dag, det er fredag den 18. juni 2021, og vi skal have Morgenmeditation nummer 1000, så begynder vi en ny periode, det er jo dejligt at tænke sådan.

Så i dag skal vi til at fokusere lidt på Fredsavataren, Kærlighedsavataren, Solavataren. I skal prøve at forbinde det i triangel Fredsavataren, Kærlighedsavataren og Solavataren, prøv at forbinde det i en triangel.

Meditér på deres egenskaber og kvaliteter. Fredsavataren, Kærlighedsavataren og Solavataren. I må selv om hvilken rækkefølge, I sætter det i, prøv ligesom at få det til at passe som der er mest oprigtig.

Forestil jer alle Hierarkiets mestre som er under Kristus, prøv at tænke på den store viden der ligger der, og den viden er tilgængelig igennem os igennem vores stråleopbygning, masser af tingene har vi inde i os, hvor vi kan forbinde os med Kristus, kristuslivet, kærlighedslivet.

Vi mediterer i dag på Fredsavataren, Kærlighedsavataren og Solavataren sætter det i en krafttriangel, og glæder os over at mulighederne er tilstede lige her og lige nu, muligheden for at hæve klodens bevidsthed. Det er en stor opgave, men vi kan alle tage del i det.

Vi kan bygge yderligere en krafttriangel op, der hedder Syntesens Avatar, Buddha, Sanat Kumara, yderligere en krafttriangel op. Man kan overlappes trianglerne med hinanden fra spids til spids og lade dem synke ind i hinanden. Vi kan glæde os over, der er mange avatarer tilstede på vores klode, har været det i tiderne, skal fortsætte med det i tiderne for at hæve klodens bevidsthed.

Vi mediterer i dag på Fredsavataren, Kærlighedsavataren, Solavataren. Mediterer på deres egenskaber. I placerer dem i triangelen men har yderligere en triangel med Syntesens Avatar, Buddha og Sanat Kumara. Men lad spidserne overlappes hinanden og ind i hinanden. Vi kan sige, vi er heldige med, at vi har mange avatarer lige nu, som prøver og hæve klodens bevidsthed, den indre balance inde i os.

Man kan sætte yderligere en triangel, der hedder os selv som indre iagttagere, vi kan iagttage det lille barn inde i os selv og give det barn kærlighed og omsorg, det er også en krafttriangel, som iagttager det indre barn, det indre sårede barn og giver det kærlighed, opmærksomhed. Vi har aldrig snakket med barnet, men det kan være, barnet har brug for den omsorg, der skal til, så vi bedre kan fungere i de højere verdener. Se vi har en mega opgave at udføre en indre balance i os selv, i gruppen og i verden. Vi har muligheden ved at forbinde os med avatarerne, guddommelige budbringere og lade lys og kærligheden gennemstrømme os. Hav en dybere kontakt med sit indre barn, som har brug for kærlighed og omsorg, det kan være, de aldrig har fået det. Det kan være, den mor eller far man har haft som helt lille ikke har forstået at give kærlighed. Vi skal se på, om vi skal løsrive os fra vores forældres mønstre og træde ind i udvikling.

Når vi kigger på en stjernehimmel, og ser storheden der er, kan vi så også have storheden i vores hjerter. Vi arbejder på at realisere storheden i vores hjerter, storheden, herlighedens håb, kærligheden. Der er meget arbejde at tage fat i, men vi har evnen til at gøre det. Gud er inde i os, det betyder, den guddommelige kærlighed er inde i os. Når vi lægger troen og tilliden ind på det, så kommer der en forandring inde i os. Hvis vi tager kun det laveste element og ser kun på begrænsninger, så bliver man fyldt op med begrænsninger, had, vrede, negativitet, sygdom, men overgiver vi os til den indre ledelse, som er ren kærlighed, ren fornuft, sund fornuft, så bliver det

en anden verden, vi lever i. Det er ikke en ny vej, fordi vejen har altid været der, men det er oplysningsvejen eliminationsvejen.

Jeg siger lige mit kraftord her, jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder. Jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder. Jeg legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, nådens lys og den skabende intelligens. Jeg kommer med den åndelige viljesenergi til en yderligere syntese imellem oplysningskræfterne og kærlighedsenergien, viljen til at realisere det indre liv og til at hæve klodens bevidsthed med.

Vores klode er på nuværende tidspunkt en ikke hellig planet, fordi der er krige og ufred i verden, men vi arbejder på at lære igennem syntesens ånd, opbygge kærligheden og freden ind overalt, vi lader det lyse, kærligheden. Vi øver os i at være kærlighedsbudbringere, kærlighedsbudbringere. Menneskeheden står i en forvandlingsproces. Har vi villigheden i forandring? Ja det har vi. Når vi hæver bevidstheden inde i os selv, så er vi medvirkende til at hæve klodens bevidsthed, det går bare langsommere i at hæve klodens bevidsthed, og nogle gange går det langsommere inde i os selv, men et hvert eneste forsøg er registreret i de arkaistiske optegnelser. Noget iagttager os altid, det er det, der hedder ”Gud ser mig.”

De næste mange morgenmeditationer handler om at være mere bevidste om vores andel i og kan medvirke til at hæve klodens bevidsthed, men det kan vi gøre i vores lille sind og i vores større sind.

Øjeblik. Undskyld.

Så må vi huske på, at det er glædens dag i dag. Vi kan sige, vi er trådt ind i et tusindårsrige, vi kan sige så meget. Men det der er vigtigt, det er at fortsætte med i forvandlingsprocessen, det vil sige, vores lille selv skal forvandles til det store selv, til en altfavnende kærlighed.

Jeg overfører kærlighedslyset til jer alle, jeg kan se jer for mig, hvordan I ser ud, og hvordan jeres sjæle arbejder med at få styr på jeres personligheder. Jeg ser sjælen er meditativ ind mod nomadens bevidsthed samtidig. I skal huske, at vi arbejder på mange planer samtidig, derfor er det svært at se virkeligheden, men det går faktisk godt fremad. Nogen gange når vi mærker modgang i os selv, så er det der, hvor vi er ved at tage et gennembrud, et gennembrud ind i vores, ind mod vores indre vejledning som er kærligheden.

Vores nøgleord i dag er, at vi bygger jorden om til en kærlighedsplanet, gør det i forenede kræfter, avatarerne arbejder med det, lige mens I arbejder med det, og vi arbejder med vores indre dele i at forny tingene, så fornyelsesvejen er det vi arbejder på, fornyelsesvejen kunne også være morgen ordene eller nøgleordene, det fra i dag.

Så ønsker jeg godmorgen til jer allesammen og ønsker jer en dejlig dag. Kig på jeres kære, kig dem i øjnene og fyld dem op med kærlighed. Når I giver kærlighed fra jer, så får I selv kærlighed. Godmorgen til jer, tak fordi I lyttede med, og kan I nu have en fantastisk god dag.

Det var så Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Godmorgen og tak.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk