

## **Nr. 1001. Godmorgen til alle.**

Morgenmeditation lørdag den 19. juni 2021

**Nøgleord: Vi mediterer i dag på Gud ser mig, kærlighedskilden i Guds hjerte og Kærlighedsavataren.**

Godmorgen. I dag er det den 19. juni 2021, og vi skal have morgenmeditation nummer 1001, 1001.

Se jeg kan huske førhen i tiden, der slog jeg altid et stort slag for, at vi var ved at udvikle telepati, tankeoverføring i at læse hinandens tanker, bevidsthed, og være så rene i hjertet, at man var i stand til at respondere på hinandens kærlighedsenergi. Det er jeg ikke gået fra endnu, det er stadigvæk den samme interesse. Når jeg tænker på, hvad vi gør som sjæle for at udvikle sjælsbevidstheden og giver sjælens energi videre til vores medmennesker for at løfte og inspirere, det er dejligt.

Jeg skal lige høre, om vi er på her i dag, eller om vi ikke er på? Måske er vi, og måske er vi ikke. Ja, okay. Ja. Ja, jeg er på. Jeg er på. Tak Bente.

Se det der er det svære i det hele tiden, det er hver gang man er ved at flytte sig, så kommer personlighedens traditioner op for at spærre. Det kan være gammel angst og frygt, som vi synes, det har vi fået styr på, så kan det dukke op igen bare i en ny forklædning, og så siger vi okay, der er umiddelbart flere sider inde i en selv, som er uoplyste og ikke er omdannet endnu til sjælsenergi.

Jeg er jo altid meget fokuseret på den energi, man kan overføre igennem øjnene og igennem pandecenteret. Det er altid interessant at se, hvad kan man overføre, hvad kan man videregive. Vi ved, pandecenteret styrer energien og kan styre energien i de forskellige stofaspekter, som man ligesom får udviklet evnen til at styre sit følelsesliv, tankeliv. Man kan også se med visionens øje, og se de nye fremtidsmuligheder som sin sjæl står overfor. Når vi tænker på, at vores sjæle er meget lidt bevidste om vores personlighed, det er mærkeligt at tænke på, at sjælen ikke fokuserer på personligheden så meget men mere ind omkring Hierarkiet og Hierarkiets plan, mere ind imod den åndelige viljesenergi. Det er der, sjælen får sin næring fra, sin inspiration, og sjælen prøver så at formidle det ned til vores personligheder, de ting som er aftalt på de indre planer, og det er lidt interessant at tænke på.

Hvis nu vi tænker på, at sjæle kan håndtere og styre sjælskræfterne, som er det modsatte af personlighedsopfattelsen. Personlighedsopfattelsen er kun noget til sig selv, og hvad personligheden har brug for, derfor kommer der mange problematikker inde i en selv, så lang tid man er styret af personligheden, men der er vi langt hen af vejen, det bliver ved med at drille lidt den ene og den anden ting. Men lad os nu prøve at tænke på at vi er sjæle og sjælens øje.

Vi mediterer i dag igen på kærlighedskilden i Guds hjerte, kærlighedskilden i Guds hjerte.

Jeg sidder her og kigger ud i naturen, solen skinner, det er dejligt at kigge på sådan noget og sådan andre ting, hyben er smukke, smukke blomster. Prøv at tænke på vi er lige her, jeg kan glæde mig over at se på dem, og så løber der lidt rådyr rundt i haven, det er dejligt. Hvor heldig kan man være? Det er forskelligt hver dag. Det er fantastisk, at man har fået det, der hedder en vejtrækning, man kan trække vejret stille og roligt, trække sig tilbage, være i den indre opmærksomhed, være i kærlighedskilden i Guds hjerte.

Prøv nu at fokusere på de strømninger af kærlighedsenergien samtidig med at man kan leve et ydre liv, hvor man kan tage sjælsenergien med ind i det ydre liv, glæde os over hver eneste dag, glæde os over nytænkning, og glæde os over at nu skal vi snart have sommerskole, det bliver rigtig hyggelig. Der er noget at se frem til, hvor I kan være noget for hinanden.

Vi mediterer i dag på, at Gud ser mig, kærlighedskilden i Guds hjerte og Kærlighedsavataren, prøv at bygge det op. Gud ser mig, kærlighedskilden i Guds hjerte og Kærlighedsavataren, prøv at bygge det op i en triangel. Gud ser mig, vores bevidsthed på det, og prøv helt at slappe af i vores tankeliv og følelsesliv, prøv at hvile i den indre verden af ren kærlighed og ren lyksalighed.

Vi mediterer i dag på Gud ser mig, kærlighedskilden i Guds hjerte og Kærlighedsavataren. Prøv at sætte det ind i en triangel, og forestil jer vi bruger vores kraftenergi, kraftords energi og sender det videre til Gud ser mig, kærlighedskilden i Guds hjerte og Kærlighedsavataren. Prøv at bygge et indre energispænd op inde i hovedcenteret, inde i hjertechakraet i hovedcenteret. Prøv at lade bevidstheden gå herfra ind til Gud ser mig, kærlighedskilden i Guds hjerte og til Kærlighedsavataren. Forestil I kan hvile i jeres hjerteenergi, hvile og være tilstede.

Samtidig I mediterer på det, så overfører jeg åndelig energi til jer.

Så vil jeg sige, at jeg vil ønske jer en fortsat god dag i kærlighedsnavnet, kom ud og gå en bitte tur med familien, glæd jer over livet. Godmorgen og tak.

Mit navn er Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Godmorgen og tak.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 [mail@healerskolen-sdj.dk](mailto:mail@healerskolen-sdj.dk)