

Nr. 1002. Godmorgen til alle.

Morgenmeditation søndag den 20. juni 2021

Nøgleord: **Taknemmelighed.**

Good morning. I dag er det jo, ja det er et godt spørgsmål, hvad det er i dag, jeg tror faktisk, det er søndag, det er jo rigtigt, jamen det er det sørme søndag den 20. juni 2021, og vi skal have morgenmeditation nummer 1002, ja.

Så jeg tænker på, om vi skal meditere lidt på Kuthumi i dag, Kuthumi han kommer oprindeligt fra Kasmir, selv om hans familie er fra Indien, en anden stråle mester. Så tænker jeg en del på mester Morya og Jesus, de tre mestre. Lad os prøve at forbinde os lidt med dem mester Kuthumi, mester Morya og mester Jesus, som har stor betydning, han har stadigvæk stor betydning for menneskeheden. Så det var lidt dejligt at tænke på, at der er nogen, som har indviet deres liv til at hjælpe os og hjælpe menneskeheden, det er da godt at tænke på.

Vi mediterer i dag på Kuthumi, mester Morya og Jesus forbinder dem i en triangel. Prøv at vise taknemmelighed ind for det de gør både i det indre liv og stadigvæk i det ydre liv, hvad de gør for menneskeheden. Lad os lægge taknemmelighed ind, læg en tak ind til et stort stykke arbejde de udfører på vores klode.

Undskyld.

Så vi mediterer på Kuthumi, Morya og Jesus, forbinder dem i triangelen og sender taknemmelighed til dem for det store stykke arbejde de udfører for os og for menneskeheden i det hele taget. Vi sender vores kraftords energi til Kuthumi, mester Morya og Jesus, tager dem efter hinanden og forbinder os med dem, og vi sender taknemmelighed afsted.

Hovsa.

Vi mediterer i dag på Kuthumi, mester Morya og Jesus forbinder dem i krafttriangel og lægger en taknemmelighed ind for det store arbejde de gør for menneskeheden, vores klode.

Vi fortsætter med at sende vores kraftords energi til Kuthumi, mester Morya og mester Jesus. Vi sender en velsignelse, til de tre mestre i taknemmelighed.

Og så er det jo dejligt, at vi her i Danmark kan gøre en masse, for alle de mennesker der er her i Danmark. Vi kan give masser af lys, kærlighed, tillid og kærlig forståelse. Lad taknemmeligheden blomstre. **Nøgleordet i dag er taknemmelighed.** Hvis vi kigger rundt i vores liv, så har vi meget, vi kan være taknemmelige for. Fortæller vi somme tider, at vi er taknemmelige for det der og det der og det der, snakker vi højt om, hvad vi er taknemmelige for?

Vil I sende mig en lille mail i dag, og så prøve at skrive ned hvad I er taknemmelige for. Det kan være hyggeligt at se. Lad taknemmeligheden blomstre. Mange ting er ikke en selvfølgelighed, nogen gange skal vi kæmpe for det, vi skal kæmpe, vi skal have taknemmelighed i vores hjerter, og vi skal glæde os over det liv, vi har, og vi møder mange venlige, imødekommende mennesker på vores vej. Taknemmelighedsvejen er en ny vej. Taknemmeligheden kan føre til opofrelse af vores personlighed og det er kærligheden der bliver den styrende del. Kærlighed, taknemmelighed, tillid.

Prøv at forestille jer taknemmeligheden i jeres hjerter sammen med Kuthumi, mester Morya og Jesus. Prøv at flytte dem i en triangel fra jeres hjerter op til hjertecenteret i hovedcenteret. Forestil jer rundt om de her tre mestre der kan man fornemme et englekor, der synger lovprisning, taknemmelighed og kærlighedsord og sætninger. Vi prøver at have det inde i vores hovedcenter, hjertechakraet i hovedcenteret, og vi forestiller os, at vi siger "vær hilset," og prøv at lægge undertone af taknemmelighed ind i vores bevidsthed, undertone af taknemmelighed.

Jeg synes også, vi lige skulle lægge noget taknemmelighed ind til alle de her læger, som hjælper os hver eneste dag, med vores forskellige skavanker og sygdom. Vi kan rejse en stor tak ud i hele verden, taknemmeligheden for at vi kan gøre en forskel hver dag, at vi slår øjnene op hver dag og kigger ud på naturen, går i naturen, det er jo dejligt at høre lærken synge.

Prøv at være sammen med nogen I elsker, I er glade ved at være sammen med, eller gode venner eller medstuderende i kærligheden og taknemmeligheden. **Nøgleordet er taknemmelighed** i dag, og vi prøver stadigvæk på at give energi til Kuthumi, mester Morya og mester Jesus. Lad os glæde os over, at vi har muligheden.

Nu vil jeg gerne sige godmorgen til jer, godmorgen, ønske jer en fantastisk god dag. I må gerne lige sende en lille mail til mig på, hvad I er taknemmelige for. Tak fordi I lyttede med og godmorgen og tak.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk