

## **Nr. 1005. Godmorgen til alle.**

Morgenmeditation onsdag den 23. juni 2021.

**Nøgleord: Kærlighed, tilliden og visdommen.**

Godmorgen. I dag er jo en dejlig dag, det er overskyet lige nu, men det ser lovende ud. Det kan være, vi får regn, men det kan også være, solen skinner igennem lige om lidt. Sådan er det jo mange gange, at vejret skifter, vores sindelag skifter.

Jeg tænker lidt på at sige, at det jeg kommer med, er den åndelige viljes energi. Hvad realiterer det så til? Det realiterer til ånden inde i os selv, vi er åndelige. Vi ånder det ind og ud hele tiden.

Når jeg arbejder med en åndelig energioverførsel og lukker op for helligåndens energi, så det er skabelsesprocessen, der går i gang, den åndelige bevidsthed. Vi kan sammenligne den åndelige bevidsthed med den intuitive bevidsthed. Vil vi turde stole på vores intuitive bevidsthed, det er ikke det med at kunne lide eller ikke lide, men noget der er meget højere og dybere.

Den åndelige energi inde i os åbner op for udviklingsområder lukker op for kærligheden og tilliden. Når man har tilliden til det åndelige, så betyder det også, at det er det modsatte af angst. Angst og frygt mekanismer ligger i personligheden.

Når man går på udviklingsvejen, så kommer man til noget, der hedder tærskels vogteren. Tærskels vogteren er summen af alle vores begrænsninger, der bliver trukket op til overfladen. Men har man tilliden til sit åndelige liv, så betyder det, at man kan frigøre sig for låsninger i sin personlighedsopfattelse. I personlighedsopfattelsen ligger negativiteten, er jeget, den vil altid bekæmpe den intuitive bevidsthed. Det er en kamp, der hele tiden foregår inde i os. Men hvis man vil stole på sin åndelige bevidsthed og har tillid til at åbne sit hjerte for åndeligheden og kærligheden, så overvinder vi alt det, der hedder angst og frygt, så er tilliden tilstede. Angst, frygt og kontrol hænger sammen, bange for at miste kontrollen, jalousien, angsten og frygten. Når det ikke er nødvendigt at leve i den verden, men man kan lægge tillid ind til, at man er et åndeligt menneske, så er det en hel anden situation.

Et åndeligt menneske vil også have det anderledes med helbredet. Helbredet retter sig ind, efter det der hedder "Fader ske din vilje men ikke min vilje." Der kan godt have ligget nogle problemer tidligere, men mange af de ting bliver løst, når man har tilliden til sin åndelighed, til sin kærlighed, og det er for eksempel kærligheden, man kommer her og får, kærligheden, tilliden og forståelsen. Det er det, man får, hver gang man er på skole. Man kan altid komme hjemmefra sig selv eller andre steder fra, hvor man er påvirket af angst, frygt, modstand, konflikter, smerter og lidelser.

Det er et procesforløb, der ligger i, at vi skal overvinde og omdanne, og det kan vi også godt, fordi vi er gearet til forvandlingen og forandringen, så det er kærligheden, der løfter, og det er kærligheden, der inspirerer.

Den åndelige del inde i os selv kan man sige, er den kvindelige del, og personligheden er den mandlige del. Så nogen mennesker er for meget styret af deres personlighedsopfattelse, men heldigvis er der flere og flere mennesker, der bliver styret af den intuitive bevidsthed af kærlighedsbevidstheden og kærlig forståelse. Heldigvis går vi den vej, det er dejligt at tænke på.

Jeg kan kun påpege hele tiden at få tilliden bygget op. Tillid er en sjælskvalitet og at være en tillidsskaber der skaber tillid til sine medmennesker. Det vil sige, når tilliden ligger der, så er der ingen angst og frygt. Angst og frygt for nederlag er noget, der hænger sammen med hukommelsen. At være i hukommelsens begrænsning betyder, at man lever i fortiden i stedet for i nutiden og siger, "hvad kan der ske nu, hvilken forandring kan der

komme med mig i dag?" At tillade forandring er en god idé og se nye muligheder hver dag. At turde stole på vores åndelighed der ligger dybt inde i os. Det drejer sig om at aktivere den åndelige side. Det er der, jeg kommer med min energi og kan aktivere jeres åndelighed, jeres sjælelige liv og få jeres højere bevidsthed til at tage over til at forvandle tærskelvogteren, til at leve som en solengel. En solengel er en sjæl. Vi kan altid hjælpe til i forandringen ved at lægge tilliden, kærligheden og kærlig forståelse.

Lad os meditere på kærlighed, tillid og visdom. Det passer godt til visdomskonsulenten. Det er dejligt at tænke på **kærligheden, tilliden og visdommen, lad os meditere på det og kalde det nøgleordene i dag.** Tænk på at vi ønsker at være et åndeligt styret menneske.

Prøv at være åben for kærligheden og forestil jer vi kan leve som en visdomsmester, en tillidsmester, en kærlighedsmester. Kærligheden bærer alt, kærligheden løfter alt. Vi er alle bygget af noget godt stof og lad os anvende det sammen med kærlighed.

Det var et lille næsedryp, og det kan hænge sammen med gammel sorg, som skal forvandles.

Så er vi kommet dertil, hvor jeg vil ønske jer godmorgen og en god og velsignet dag. Tænk på åndeligheden. Åndeligheden er totalt fri af personlighedsopfattelsen. Tillykke med en god dag, tak fordi I lyttede med. Mit navn er Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 [mail@healerskolen-sdj.dk](mailto:mail@healerskolen-sdj.dk)